

Vrijwilligerswerk lóónt!

20 november 2016

Waarom vrijwilligerswerk?

Doorhalen wat niet van toepassing is. Vrijwilligerswerk is:

- leuk
- leerzaam
- bittere noodzaak

De Goudse Watersport Vereniging Elfhoeven is, zoals de naam al zegt, een vereniging van watersporters. We hebben met een paar variaties allemaal dezelfde hobby: watersport. Een hobby kies je vrijwillig, omdat je het leuk vindt, omdat je van gezelligheid, van beweging, de buitenlucht en misschien wel omdat je van competitie houdt. Alle hobbies kosten geld, maar je krijgt er ook veel terug. Sommige mensen vinden zelfs de liefde van hun leven bij een gedeelde hobby. Dankzij de vrijwilligers van onze vereniging kunnen de contributies van onze vereniging laag blijven. Dat is nog niet eens het belangrijkste. De vrijwilligers zijn het bindweefsel van onze vereniging. Zonder vrijwilligers zou er geen enkele activiteit georganiseerd kunnen worden, zouden er geen opleidingen zijn, geen wedstrijden, geen gezellige avonden, geen borrels, geen bestuur.

Dus waarom bent u nog geen vrijwilliger van onze Goudse Watersport Vrijwilligers?.

Een kijkje achter de schermen

Laat ik eerlijk zijn; jaren lang heb ik zeilwedstrijden vooral geconsumeerd. We voeren wedstrijden op Elfhoeven en op diverse plaatsen in het land. Ik ervoer grote verschillen in karakter en kwaliteit. Ik had zelfs wel eens commentaar op de leiding....

Er zijn zeilwedstrijden waarbij er meer vrijwilligers in touw zijn dan zeilers. De meeste van die vrijwilligers zie je als zeiler niet of maar heel even: de stewards op de parkeerplaats, de inschrijving, het protestcomité, de rescues of de uitslagenverwerking. Om vrijwilliger te zijn hoef je niet eens te kunnen zeilen! Iedereen kan wel iets! En wat u niet kunt, dat kunnen wij u vast wel leren. Dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten.

Sinds een paar jaar doe ik mee aan de organisatie en leiding van zeilwedstrijden. Dat geeft weer een heel nieuwe dimensie aan mijn hobby. Er komt meer bij kijken dan ik dacht. Maar het is niet minder leuk dan wedstrijdzeilen!



Pieter Lanser,
wedstrijdleader
GWV Elfhoeven

*"Zonder vrijwilligers
geen wedstrijden, geen
opleidingen, geen
bestuur en zelfs geen
borrels".*

"Als je een omgeslagen zeiler naar de kant hebt gesleept, bekriipt je toch weer een gevoel van voldoening".

De leuke kanten van vrijwilligerswerk

Wie vrijwilligerswerk doet leert onze vereniging beter kennen, ontmoet vast en zeker een paar aardige mensen, leert wat nieuws en gaat 's avonds naar huis met het gevoel ik hoor ergens bij en lever een kleine tegenprestatie.

Toegegeven, als ik een hele natte, winderige zondag in een open rescue heb gezeten en ik verkleumd aan de kant kom, dan denk ik daar niet aan. Maar toch, als je met z'n tweeën op de Gummibeer zit en je hebt een omgeslagen zeiler naar de kant gebracht, dan heb je toch weer voldoening en een oogst aan dankbaarheid.

Wie het wat serieuzer aanpakt kan vaststellen dat de ervaringen bij het bestuurs- en vrijwilligerswerk gemakkelijk toepasbaar zijn in een betaalde baan.

Wat zoeken we?

Eerlijk is eerlijk, we zitten bij de wedstrijdorganisatie momenteel een beetje aan de ondergrens van het aantal mensen dat we echt nodig hebben om ons werk goed te doen. Zeker, we hebben een mix aan enthousiaste mensen. Wat verjonging zou zeker geen kwaad kunnen. Iets meer meisjes, vrouwen en dames zou de mix nog wat kunnen vergroten.

Waar denken we aan?

Op het water zoeken we met name handjes voor op het startschip en de rescues. We hebben ervaren krachten om d noodzakelijke vaardigheden snel op niveau te brengen.

Op de wal denken we aan finishregistratie, uitslagenverwerking en receptie.

Het vervolg

In de komende wintermaanden zal een aantal leden van de wedstrijdcommissie van Elfhoeven een actieve lobby beginnen om meer vrijwilligers bij de wedstrijdorganisatie te betrekken. Het kan dus zomaar zijn dat je wordt aangesproken door een van hen. Nu je deze oproep gelezen hebt, weet je wat je verwachten kunt en wat je (dus) moet antwoorden -:)

