



Ons Elfhoeven

Juli / augustus 2019

Colofon Ons Elfhoeven

Clubblad van de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven
71e jaargang, juli / augustus 2019

Redactie: Erica van Os
Vormgeving: Roozalie van Raaij
Redactieadres: Platteweg 73
2811 HR Reeuwijk
redactie@elfhoeven.nl
Sluitingsdatum kopij: 20 oktober 2019

Bronvermelding foto's

In het blad: Wouter van Veen, Erica van Os, André Kooijman, Vanessa Zalm, Jaap de Vries, Ester van Eerde, Hans de Wit, Monique ten Hoopen, Talitha van Eesteren, Lukas van den Broek, Madelien Regeer, Wouter van Catz



Nieuwe leden

Bartho Admiraal, Hannah Albregts, Marius Albregts, Pieter Albregts, Robin Arens, Annemieke Baars-Slootjes, Theo Baars, Koos Bakker, Ruben Baukema, Maaïke Bet, Jiska Blenderman-van der Woerd, Boaz Blenderman, Dagmar Blenderman, Maura Blenderman, Annefloor Bloemers, Emilie Bloemers, Laura de Boom, Jesse Bos, Rudy Brugghe, Jan Buitelaar, Thijs Dercksen, Wanda Drost, Talitha van Eesteren, Ad van der Eijk, Astrid van der Eijk, Marie-Louise Elderenbosch-Putman, Willem Elderenbosch, Debbie Elstgeest, Lizzie van Gastel, Debby Gerritsen, Frank Goppel, Peggy Heinink-Tijmsma, Fleur Heinink, Vincent Heinink, Frederike Heisterborg, Martin Hes, Evelien van Hest, Noor Hollertt, Syon Jagesar, Margriet van der Kaa, Irene Kalmeijer, Maud Koop, Bart Kors, Jaap Koster, Egbert Jan Kuiper, Luuk Kuiper, Thijs Kwakernaak, Christian Leroux, Alice Leusink, Martijn van Loenen, Rowena van der Maat, Ivo Magneé, Jan Magneé, Tim de Mik, Floris Munters, Job Munters, Marcelien Neeleman - Hoogendam, Joran van Nieuwkoop, Joram Oskam, Mike Oudijk, Richard Plasschaert, Anne-Marie Portiek, Jan Revet, Peter van Rhee, Daan Rutten, Stijn Rutten, Tim Rutten, Frank Schoenmakers, Hendrik Schollaart, Neline Schollaart, Puck Schweinsberg, Ruby Sleutelberg, Twan Smit, Aroen Staring, Floris Stegeman, Hilke van Strijp, Daniël Valent, Jochem van Vroonhoven, Johan Weeber, Amber van der Wel, Lisa van der Wel, Octavian Wijnbergh, Jan-Willem van der Wilt, Martijn Zalm, Vanessa Zalm, Jan Zandvliet, Siem Zandvliet, Toon Zandvliet.

Van achter de bestuurstafel



Beste leden,

Hylke Sasse en Madelein van der Hout zijn Nederlands kampioen geworden in de Flying Junior, was de kop van de nieuwsbrief op zondag 23 Juni 2019.

Zij hadden zo sterk gevaren dat ze al

na wedstrijd 7 van de 8 zeker waren van het kampioenschap. Het is een goede gewoonte om de winnaars samen met hun familie en vrienden te onthalen op het clubhuis waar ze worden opgewachte door een grote groep leden. Met de dinsdagavondwedstrijden in volle gang was dat een mooie combi!

Dit mag natuurlijk niet ontbreken in het nieuwe grote formaat clubblad, dat na het succes van de vorige uitgave van Ons Elfhoeven onze standaard is geworden. Met veel dank aan Erica en Roozalie die dit mogelijk gemaakt hebben. Later dit jaar gaat Roozalie het stokje van de opmaak overdragen aan Martijn en Vanessa Zalm.

Het zeilseizoen is in volle gang en de opleiding zit voller dan ooit. Op de dinsdagavonden is het met de grote groepen deelnemers nauw manoeuvreren bij de boeien en is er genoeg na te praten tijdens de 3e helft.

Toch lukt het het wedstrijdcomité om alle deelnemers een groot aantal wedstrijden te laten varen en horen ze alle teurstellingen achteraf professioneel aan, chapeau Fred!

Door het succes is het druk op het hoofdterrein, we hebben dan ook het verzoek om alle bandjes van de trailers op te pompen. Tijdens maaien of om andere redenen moeten we een bootje kunnen verplaatsen. Opgepompte, harde bandjes helpen ons daarbij.

In de jeugdopleiding hebben Senne en Lukas de leiding overgenomen van Maarten en Niek. Een hele verantwoordelijkheid die ze naast hun studie elke week weer op zich

nemen. Als vereniging zien we een grote groep instructeurs die onder hun leiding met veel plezier de lessen verzorgd.

Meer bestuurlijk kan ik jullie aangeven dat de zonnepanelen van de Coöperatie Zon op Reeuwijk geplaatst zijn en dat Ben van den Hoorn alle door de bouwkundig adviseur aangegeven aanpassingen vakkundig heeft verzorgd.

De vereniging heeft de participaties voor 10% van de panelen gekregen en de aktes notarieel vastgelegd. Zeker gelet de koopakte van ons terrein en de daarin opgenomen bepalingen m.b.t. verpachten een belangrijke stap.

Voor de breedtebeperking op de Platteweg hebben Jeroen Kooi en Kees Slangen de informatiesessie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bijgewoond. De gemeente heeft in het verslag vastgelegd dat de installatie in gebruik zal worden genomen nadat er een positieve test ter plaatse heeft plaats gevonden samen met GWV Elfhoeven.

De uitbreiding van het terras loopt op planning, alle tekeningen zijn definitief en diverse aannemers zijn benaderd.

Planning is om de eerste werkzaamheden na het zeilseizoen aan te laten vangen, uiteraard als alles binnen begrotingen blijft.

Groet,

Ed van Gils

voorzitter



Inhoud

1. Colofon Ons Elfhoeven
1. Bronvermelding foto's & nieuwe leden
2. Van achter de bestuurstafel

Aankondigingen

4. Save the date: Frieslandweekend 2019
5. Admiraalzeilen

Vereniging

6. Dank aan Peter Verhoeven
6. Laserles voor volwassenen
7. Sloeproeien bij Elfhoeven
8. Zeilavontuur
9. Weesboot
9. Wedstrijdzeilen bij Elfhoeven

Terugblikken en impressies

10. Dinsdagavondwedstrijd
12. Evenementenkalender
13. Winterwedstrijd 14 april 2019
14. Open dag
14. Sloeproeien
15. 1/2 Plassentocht
15. Zomerspektakel
16. Paashaaswedstrijden
17. Kampioenen
18. Elfhoeven Junior League
20. Zeilen met een beperking
21. Toertocht Loosdrechtse Plassen
21. Sloepentocht Elfhoeven
22. Goudse Zeilweek
23. Verslag Pieter en Giorgios

Bestuur en vereniging

24. Bestuur
24. Verenigingsinformatie

Save the date!



Frieslandweekend 2019
6 - 8 september.
Geef je nu op!



Log in op de site en meld je aan via de uitgebreide agenda

Aankondigingen

Admiraalzeilen
zaterdagmiddag 14 september

Het wordt bijna een traditie: met zijn allen tegelijkertijd manoeuvres doen op onze eigen Elfhoevenplas. Vorig jaar ging het al veel beter en dit jaar gaat het (hopen we) perfect! Hoe meer zeilen, hoe meer vreugd bij deze exercities! In een verenigingsboot of een ongeveer even snelle eigen boot.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>4 Vaantje Maak nu kennis met ons (h) eerlijke 3-gangen menu! € 36.50</p> |   |  <p>Korssendijk 32 2811 HK Reeuwijk 0182-513811 info@vaantje.nl</p> |
|--|---|--|

Vereniging

Dank aan Peter Verhoeven

Het zal wellicht zijn opgevallen dat Peter Verhoeven, die zich altijd op velerlei wijze jarenlang heeft ingezet voor onze vereniging, minder op zijn vaste vrijwilligersplekken te zien is.

Peter woont sinds 1985 in Gouda en is bij onze vereniging terecht gekomen omdat hij een 16m2 had. Vóór zijn pensionering was hij leraar Electro op het MBO college. In het verleden heeft Peter een Draijer kajuitjachtje van 5,70m gehad en een Breeze van 8 meter. Hij heeft veel gevaren. Vooral in Friesland, op het IJsselmeer en langs de waddenkust naar Denemarken. En met een laser op de Wijde Aa.

Peter heeft zich jarenlang in diverse functies ingezet als vrijwilliger voor Elfhoeven. Van 2009 tot 2016 was hij de tweede secretaris in het bestuur.

Ook was Peter actief met de uitgaven van de nieuwsbrieven en ons clubblad en met de uitgebreide verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen. Dit heeft hij met veel plezier gedaan. Verder is Peter al meer dan tien jaar lid van de wedstrijdcommissie en is hij actief

tijdens wedstrijden op het startschip.

Maar helaas - voor hem en voor ons - heeft hij gaudeweg grotendeels afscheid moeten nemen van zijn favoriete zeilsport en bijkomende bezigheden vanwege zijn afnemende zicht. En daarmee is een einde gekomen aan een groot deel van zijn vrijwilligerstaken op Elfhoeven.

Namens alle leden dankt het bestuur hem voor zijn grote inzet voor onze vereniging.



Laserles voor volwassenen

De zwaardbootlessen voor volwassenen zijn van start gegaan. Op de oproep eind april hebben zich tien enthousiastelingen gemeld. Op donderdagavond en zondagochtend wordt ervaring opgedaan in de Laser en de Splash.

Maja van der Voet

Sloeproeien bij Elfhoeven

Bij Elfhoeven zijn we nu drie maanden aan het sloeproeien. Tijd voor evaluatie.

Begin april zijn ruim dertig roeiers begonnen om het roeien in een sloep onder de knie te krijgen. Inmiddels roeien er rond de veertig mannen en vrouwen op dinsdagavond, donderdagavond en zondagmorgen met een van de vier instructeurs.

Het is een fraai gezicht als je de Roeibeer over de plassen ziet schuiven, zes roeiers en een stuur. De Reeuwijkse plassen lenen zich uitstekend om in een uur of anderhalf uur naar de Kalverbroek te roeien of via de 's-Gravenbroek naar Groot Vogelenzang (Antonio). Je vaart door de natuur en realiseert je niet dat je in de Randstad vaart. Voor het roeien op de Reeuwijkse plassen is het belangrijk dat er goede commando's worden gegeven en begrepen, dat er goed door de bruggetjes wordt gevaren om schade te voorkomen. Tot op heden is dit goed gegaan op een klein schrammetje na.

Er zijn inmiddels roeiers die aan evenementen willen meedoen en hiervoor gaan trainen. En er zijn roeiers die puur recreatief aan hun conditie willen werken. Alles is mogelijk. De bedoeling is dat er voor de zomervakantie groepen van acht of negen roeiers worden samengesteld met daarin twee personen die kunnen sturen. Zij kunnen dan op tijdstippen gaan roeien buiten de roei instructietijden. Dit kan overdag, 's avonds en in het weekend. Net als de valken van de vereniging, kan dan de Roeibeer worden afgeschreven via de planner op de site.

Na de zomervakantie, vanaf 1 september, gaan we met nieuwe potentiële roeiers aan de slag. Zij die hier interesse in hebbe en/of mensen kennen die willen gaan roeien en zo iets aan hun conditie willen doen in de buitenlucht, kunnen contact opnemen via de mail sloeproeien@elfhoeven.nl.

Chris ten Hoopen - Roeicommissaris



Vereniging

Zeilavontuur

Woensdag 22 mei de weersvoorspellingen zijn goed voor ons beginnende zeilers, hooguit windkracht 1 en een blauwe lucht met een gezellig zonnetje.

Steven, Suzanne en Joeri hebben er zin in. We worden opgewacht met koffie en thee en een groep enthousiaste zeilliefhebbers. Kiek verdeelt de plekken in de boten en de zwemvesten worden uitgedeeld. Niets staat ons zeilavontuur meer in de weg.

Joeri en Steven in een boot en Suzanne en ik in een andere. De krijsende meeuwen maken een gesprek tussen de zeilexperts en ons haast onmogelijk. Vol liefde voor de sport worden we overladen met de zeiltechnieken. Suzanne mag zelfs even aan het roer. Een glimlach van oor tot oor.

Bang voor zeeziekte hoeven we niet te zijn; de wind is minimaal en soms liggen we bijna stil. Ik zeg zo voor de eerste keer helemaal niet erg hoor.

Voldaan bereiken we na 2 uur varen de haven en evalueren we onder het genot van nog een kopje koffie en thee inclusief een koekje onze ervaringen. We gaan met een goed gevoel uit elkaar in de hoop elkaar snel weer te treffen.

Dat duurt voor sommige niet lang. Vandaag 6 juni is het weer zo ver. Joeri, als inmiddels ervaren zeiler, en Dylan en Delano bekapt met een lunchpakket, zijn in afwachting op wat er komen gaat.

Het weer is Hollands. Mooie wolken, een stevig briesje. De golfjes op de plas zijn minder vriendelijk, maar laat ons nu maar eens echt zeilen! Van links naar rechts in de boot, het zeil bol, boller, het bolst. Delano voelt zijn maag wat sprongen maken, van opwindend waarschijnlijk, maar is toch ook iets wat misselijk. We hebben de wal wat eerder opgezocht maar niet voordat Delano het roer in handen mocht nemen en ons door de finish loodste. Helaas geen finish klokje voor ons, misschien de volgende keer, want dat die er moet komen! Dat staat wel vast hoor! We zijn besmet met het zeilvirus :)

Sandra Schaafsma - Gemiva

Weesboot

Hiernaast staat een foto van een boot die lang geleden of recent op het parkeerterrein gezet is. Het betreft een houten sloepje dat zonder dekzeil hard achteruit gaat. Van deze boot is de eigenaar onbekend. Mocht u deze boot herkennen, of weten van wie deze boot is, neem dan contact op met de havencommissaris.

Indien de eigenaar niet gevonden wordt, zal het bestuur / de vereniging maatregelen in gang zetten om deze boot te verkopen en daarmee het achterstallig stallingsgeld te innen. We hopen natuurlijk dat het niet zo ver zal komen.

Arthur van Dongen - Havencommissaris



Wedstrijdzeilen bij Elfhoeven

In het algemeen gaat het heel goed met het wedstrijdzeilen bij Elfhoeven. De winterzeilers komen op de winterzondag met twaalf tot vijftien boten aan de start. Op de dinsdagavondwedstrijden in mei en juni komen tussen de veertig en vijftig boten. Met Pasen en Pinksteren kwamen op beide evenementen zeventig boten af en op 18 en 19 mei hebben we de Randmeren met hun 55-jarig lustrum mogen ontvangen met bijna veertig Randmeren. De Sharpies hebben bij ons een weekend in juli gepland. De Combi Rotterdam verwacht eind juni vijftig jeugdboten en dan hebben we nog de zomerwedstrijden en na de zomervakantie de Reeuwijk Raid en het Goud van Gouda.

En nog kan het beter! Wat aandacht behoeft, is dat de jeugd in aantal afneemt. Met de Combi waren nog niet zo lang geleden met zestig tot zeventig boten aan de start, nu zijn we met vijftig blij. Tijdens de Goudse Zeilweek was het aantal kids mager.

In het najaar gaan we kijken welke wedstrijden aandacht verdienen. Zo gaan we vanuit de opleidingen voor volwassenen een tourklasse samenstellen voor de dinsdagavond (gebeurd nu al) en deel laten nemen aan de Goudse Zeilweek. Voor de jeugd wedstrijden inroosteren in het opleidingsprogramma en het varen ook buiten Reeuwijk promoten.

Omdat we bij Elfhoeven zeer actief zijn met zeilevenementen en de organisatie en uitvoering op veel al dezelfde personen neerkomt, gaan kijken hoe we wedstrijdzeilers in kunnen zetten in de rescue of startschip. Leerzaam voor de zeilers en wedstrijdcommissie.

Het gaat goed met het wedstrijdzeilen maar we moeten eraan blijven werken dit zo te houden.

Chris ten Hoopen

Terugblikken en impressies

Dinsdagavondwedstrijd

Dinsdag 21 mei 2019

Was het weer zo een dag? Was het weer zo een avond?

Mochten we weer buiten spelen?

Jazeker!

Ik denk dat de meeste van ons het al door het openstaande raam in de slaapkamer hebben gehoord. Het ritselen van de bladeren is een goed teken. Er staat een heerlijke wind.

Het is alweer de tweede dinsdag op rij waarbij de wind lekker waait. En dan hebben de zeilers met een pondje meer een plusje. Ik voel mij daar onder gelijken, zal ik maar zeggen.

Wat duurt de dag toch lang als je ergens naar uitkijkt, maar zin hebben we. Waar andere wellicht uitkijken naar het weekend, viere wij zeilers al op dinsdag de vrijheid.

Werken, hapje eten, omkleden, optuigen en huppakee de boot in. De wind kwam uit het noordwesten wat betekende dat we een prachtig kruisrak konden zeilen. Drie heerlijke potjes zijn er gezeild. Er werd op het scherpst van de snede gevaren. De adrenaline stijgt recht evenredig bij het naderen van de boeien. Ruimte! Hé indringer! Tot op de finishlijn word er gestreden om elke centimeter. Mooi toch?

Eenmaal terug op de wal, lijkt ook bij ons de rust terug te keren. Dankzij de geweldige mensen van de organisatie hangen de uitslagen al op het prikbord. Even kijken hoe ik het gedaan heb. Hmm, best wel tevreden. Ik hou van mijn pondjes!

Tot volgende week.

Mark Okkerse

Laser 197403



^ Impressie dinsdagavondwedstrijden



v Impressie winterwedstrijden



Innovatief in rolluiken, branddeuren en zonweringsystemen.

www.metacon.nl
info@metacon.nl



Metacon is de fabrikant van rolluiken, branddeuren en zonweringsystemen en daarbij gespecialiseerd in constructiewerk.

Evenementenkalender vanaf juli 2019

Wedstrijden

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| September | Dinsdag 3 september | Stamppotrace |
| | Dinsdag 10 september | Stamppotrace |
| | Dinsdag 17 september | Stamppotrace |
| | Zondag 22 september | Bekerwedstrijden bij Roei & Zeil |
| Oktober | Zondag 27 oktober | Goud van Gouda, Elfhoeven |
| November | Zondag 10 november | Winterwedstrijd |
| | Zondag 24 november | Winterwedstrijd |
| December | Zondag 15 december | Winterwedstrijd |

Jeugdwedstrijden

| | | |
|-----------|---------------------|--------------------------|
| September | Zondag 8 september | Junior League, Elfhoeven |
| | Zondag 15 september | Junior League, Elfhoeven |
| Oktober | Zaterdag 12 oktober | Junior League, Elfhoeven |

Opleidingen

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------------|
| Juli | 22 t/m 26 juli | Zomerzeilweek 1 |
| | 29 t/m 2 aug | Zomerzeilweek 2 |
| September | Maandag 16 september | Theorieavond CWO 1, 2 en 3 |
| Oktober | Zaterdag 12 oktober | Slotdag opleidingen |

Overige evenementen

| | | |
|-----------|-----------------------|------------------|
| September | Vrijdag 6 september | Frieslandweekend |
| | Zaterdag 7 september | Frieslandweekend |
| | Zondag 9 september | Frieslandweekend |
| | Zaterdag 14 september | Admiraalzeilen |
| Oktober | Zaterdag 5 oktober | Reeuwijk Raid |
| | Zondag 6 oktober | Reeuwijk Raid |

Club- en bestuurevenementen

| | | |
|-----------|------------------------|---------------------|
| September | Donderdag 12 september | Bestuursvergadering |
| Oktober | Donderdag 17 oktober | Bestuursvergadering |
| | Zaterdag 26 oktober | Boten uit het water |
| November | Donderdag 14 november | Bestuursvergadering |
| | Dinsdag 19 november | ALV najaar |
| December | Donderdag 19 december | Bestuursvergadering |

Kijk voor meer informatie op www.elfhoeven.nl in de uitgebreide agenda.

Winterwedstrijd 14 april 2019

Overall gaan de boten te water en wij varen onze laatste Winterwedstrijd. De wedstrijdleader Fred Jacobs ging tijdens de schippersmeeting nog even in op de discussie die gevoerd is op social media. Op grond van de gegevens op I-sail leek het er op dat een boot niet te vroeg over de lijn was, terwijl hij wel als zodanig door de wedstrijdleader was gezien. De wedstrijdleader merkte terecht op dat I-sail minder nauwkeurig is dan de mensen die op de startlijn staan. Bovendien kunnen schippers als zij van mening zijn dat de wedstrijdleiding een fout maakt een verzoek om verhaal indienen.

Fred deelde mee dat hij vandaag wel aanwezig is ter ondersteuning, maar dat de leiding van de wedstrijden in handen is van Egbert de Sauvage Nolting. De eerste wedstrijd startte op tijd en kon met weinig wind worden voltooid. Egbert nam, omdat de wind geheel ging liggen, de terechte beslissing om de wedstrijden uit te stellen en eerst te gaan lunchen. Na een uitstekende lunch gingen we weer het water op. De wind was inmiddels aangetrokken en met een stevige bries konden er nog drie mooie wedstrijden worden gevaren. Sommige boten die voorheen op de kant stonden bleven na de wedstrijd in het water, gereed voor het komende weekend i.v.m. de Paaswedstrijden.

Tijdens de prijsuitreiking, die weer door Chris ten Hopen op zijn eigen voortreffelijke wijze werd begeleid, werd aandacht geschonken aan de jeugd die meehielp in de Rescue en de kleinzoon van Wouter als jongste bemanningslid. Aangezien het de laatste Winterwed-

strijd was, werd de overall winnaar bekend gemaakt. De winterkampioen 2018-2019 is het team Wouter van de Gronden en Lukas van der Heerden in Randmeer 1030. Zij kregen de hoofdprijs en mogen een jaar lang voor de ijsbeer Knoet zorgen.

Wedstrijdzeilen en de catering is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Tijdens de prijsuitreiking werden zij daarvoor heel hartelijk bedankt en dat werd met groot applaus ondersteund. Ook Wouter bedankt voor het gratis beschikbaar stellen van I-sail.

Henk Plaatje



Open Dag

Het perfecte weer en de ontspannen stemming zorgden voor een dag waar bezoekers goede informatie kregen en zich welkom voelden

èn waar we zelf ook van genoten hebben. De open, ontspannen en informele sfeer bij Elfhoeven trekt veel mensen. En de volledigheid/diversiteit van de vereniging spreekt ze aan. We hebben dan ook een aantal mensen ter plekke welkom geheten als nieuw lid. Er was veel belangstelling voor de opleidingen, het sloeproeien en voor het Zeilen met mensen met een beperking waarvoor clinics werden gehouden.

Een zeer geslaagde dag!



Sloeproeien

Tussen alle zeilers eens een echte sport op 't water.

Sloeproeien op een zeilvereniging? Interessante uitdaging, was onze eerste gedachte...Tussen al die verstokte zeilers eens een echte sport op 't water? Ja ja, we horen het commentaar aan de wal al van verre over 't water galmen...

We zagen onszelf al op 't IJsselmeer de woelige wateren 'bevechten' of op de Amsterdamse grachten 'flanereren'! Zo'n stoere sloep vol pittige dames!!

Of toch niet? Gewoon gezellig genieten van een avondje 'peddelen' op ons Reeuwijkse water en daarna borreltje aan de bar? Na twee keer roeien, zijn we er uit! En vinden het geweldig! Want sportief en gezellig bezig zijn, tevens werken aan je conditie en genieten van je omgeving maakt van het sloeproeien een feestje.

Hartelijke groet,

Sloeproei ploeg dinsdagavond

Alice, Astrid, Hilde, Irene, Jane, Kiek, Marcelien, Petra, Talitha & Anne Marie



½ Plassentocht 14 april 2019

Het was vroeg in het seizoen en dat was te merken aan de temperatuur, 10 graden maar. Wel een lekkere wind, een 3 Bft uit het noordoosten. We zijn met 2 boten op pad gegaan en het was heerlijk zeilweer.

Met zoveel ervaring aan boord waren de bruggen geen probleem, behalve die bij Antonio . Die was wegens werkzaamheden nog niet beweegbaar en maar 95 cm hoog. We hebben het geprobeerd, maar we konden er ook met gestreken mast en vier man aan boord net niet onderdoor.

Na het bijna-traditie-ijsje bij Antonio weer gekeerd en, na toch nog even op een veenbank vastgezeten te hebben, zijn we terug naar de club gezeild. Er waren nog wat strubbelingen met een slagboom van de laatste brug in de Korssendijk die niet meer dicht wilde. Geen probleem voor boten, fietsen en wandelaars, maar voor auto's wel. Politie gebeld en die gingen het oplossen... Al met al weer een geslaagde middag !

Madelon Reijerkerk

Zomerspektakel

Heerlijk weer met wind op de clubdag. Het halve bestuur streed in opti's om de eer bij het matchracen. En aan het eind van de middag was het tennisballen vangen en verzamelen.

Afgesloten met een uitstekende bbq verzorgd door Koert-Jan.

Topdag!



Zomerse omstandigheden bij Paashaas Reeuwijk

Het eerste wedstrijdweekend van het jaar al in korte broek, dat belooft veel voor de rest van het seizoen. Waar velen Pasen meestal nog wat te vroeg en daarom te koud vinden, was dat dit jaar geen excuus om niet mee te varen. En met 7 bootjes was de valkenklasse niet slecht vertegenwoordigd.

Op zaterdag moest het comité bij de eerste start nog even inkomen. De pin lag zo hoog, dat je met geen mogelijkheid over bakboord kon starten. Wij kozen voor een stuurboord start en dat pakte fantastisch uit. Het eerste eerste plekje van het jaar kun je maar binnen hebben. Op de voet gevolgd door Bert en Egbert van de 806.

De tweede wedstrijd lag de lijn er qua richting wel wat beter in, maar ten aanzien van de positie ten opzichte van de eilanden bleef er wel wat te wensen over. Dit bleef de rest van het weekend zo en dat leverde soms interessante ontmoetingen met de eilanden en elkaar op vlak na de start. Ed en Marco lagen lange tijd 1e, maar werden toch ingehaald en gelukkig mochten we de tweede pot wel het hele rondje afmaken onderweg naar de lunch.

's Middags werden opnieuw een korte en een lange wedstrijd gevaren. Wij hadden mooi strijd met Kik en Tim, die de 3e wedstrijd wonnen, maar waarbij een moment van miscommunicatie bij het ronden van boei D in de 4e pot zorgde voor een 3e paaltje voor ons.

Op zondag was het net zo zomers en net zo dun qua wind. Helaas waren er 2 valken afgehaakt, maar de 5 overgebleven boten hadden een flinke kluit aan elkaar. De privévlaagjes en windwakken wisselden elkaar af en zorgden voor interessante situaties. De 2e pot van de ochtend mochten we naar dezelfde bovenboei als de finishplek van de 16 kwadraten waardoor het daar erg gezellig werd. De laatste wedstrijd in de middag werd het nog behoorlijk spannend bij boei C die Peter en Sandra over bakboord dreigden te gaan ronden, terwijl Frans en Monique en wij onderweg waren voor een stuurboordroning. Gelukkig kwam dat op tijd goed en profiteerden wij uiteindelijk van een mooi aan de windsrakje zodat we ook de takelwedstrijd wisten te winnen.

De prijsuitreiking door de paashaas was wederom de moeite waard en een goede afsluiting van een prachtweekend. Voor volgend jaar is alvast weer een bestelling voor mooi weer gedaan bij de weergoden, dus zorg dat je er dan bij bent!

Rutger en Madelien, Valk 704



Kampioenen

Hylke Sasse en Madelein van der Hout zijn Nederlands kampioen in de Flying Junior. Zij hebben op 23 juni overtuigend het NK gewonnen dat gehouden werd bij ARZV op het Alkmaardermeer. Zaterdag hebben ze prachtig gevaren met 3 1'tjes en 1 2'tje en zondag waren ze na 7 van de 8 wedstrijden niet meer te kloppen.





Elfhoeven Junior League

Mijn naam is Danjel Perdijk en mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de Junior League van zondag 26 mei.

Het was een mooie zonnige dag met een harde wind. Beter kon eigenlijk niet. We hadden de boten opgetuigd en de briefing bijgewoond. Tijd om het water op te gaan. Net achter het eiland, waar het startschip voor anker zou gaan, bleek er meer wind te staan dan in eerste instantie was ingeschat. Om de tijd te doden konden we lekker heen en weer planeren op het ruige water. Onderweg sloegen er optimisten en een RS Feva om. Er werd getwijfeld of er niet teveel wind stond. Er werd besloten om de baan achter het eiland uit te zetten, omdat dat qua wind en golven rustiger zou zijn.

Ineens klonk het geluid van de toeter, het teken dat de wedstrijd van start kon gaan. De Valken en Randmeren mochten als eerste starten. Daarna volgden de Splashes en de RS Feva's. Tenslotte de Optimisten. Zelf heb ik de wedstrijd gevaren in mijn Splash (1278). Voor het mooie was ik net iets te laat van start gegaan, waardoor ik achter liep op Bart Verzijl. We moesten opkruisen naar de bovenboei. Het was soms lastig om je boot goed recht op het water te houden. Door te gaan hangen kon ik mijn Splash weer corrigeren. Eenmaal

bij de bovenboei volgde de eerste ronding, daarna met halve wind naar de zijboei waar we een gijp moesten maken. Vervolgens met ruime wind naar de onderboei. Tenslotte moesten we een klein stukje aan de wind varen om te kunnen finishen. Uiteindelijk hebben we drie rondes gevaren waarbij, tijdens de laatste ronde, de bovenboei werd ingekort zodat de baan iets korter werd. Na de wedstrijd zijn we terug gevaren naar de haven waar wij onze boten hebben afgetuigd. De prijsuitreiking kon beginnen.

We voeren met vier splashes waarbij ik op de tweede plaats ben geëindigd. Bart Verzijl is eerste geworden.

Danjel Perdijk

[Impressie jeugdzeilen >>](#)



WIE HOUDT UW ZORGKOSTEN IN DE GATEN?
zorgverzekeringen van Heilbron

GRATIS ZORGCHECK?
 BEL ONS: 0182 30 44 88

HEILBRON
1844-1927
 zéker weten, zéker leven.

Heilbron
 Leeghwaterstr. 15-02
 2011 DT Reeuwijk
 ☎ 0182 30 44 88
 ✉ zorg@heilbron.nl
 www.heilbron.nl





Eerste ervaring met het zeilen met mensen met een beperking

Woensdag 24 april stonden we al vroeg in de startblokken. Kiek Planteydt had de kuipstoeltjes bij Hans Wijnsema opgehaald en Hans kwam op de fiets. De weersvoorspelling was twijfelachtig qua windkracht en we hadden afgesproken, dat we om 12 uur zouden beslissen of plan B – varen met sloepen op de plassen – wel of niet in stelling gebracht moest worden.

We besloten om te gaan zeilen.

De Elfhoeven-vrijwilligers kwamen ook langzaam binnen druppelen en we konden op tijd onze palaver houden. Het weer was nog steeds prachtig en iedereen was enthousiast om het water op te gaan en de 4 Polyvalken werden zeilklaar gemaakt.

Tien minuten later dan gepland kwamen de deelnemers van “de Klup” in een busje het terrein oprijden. Veel proviand en pakken limonade werden uitgeladen. Na een korte begroeting en kennismaking werden de zwemvesten omgehangen en de telefoons met spelletjes opgeborgen. Dit laatste was toch wel even een knopje omzetten, want 2 uur zonder telefoon is toch even een schok.

Kiek had al een indeling gemaakt van deelnemers en Elfhoeven bemanningen, maar dat moest worden overgedaan omdat de aangemelde deelnemers niet dezelfde waren als die hier nu aanwezig waren. Bij Kiek is dat een fluitje van een cent en iedereen ging het steiger op voor de inscheping.

De leeftijd van de deelnemers was teenager-achtig



dus het inschepen ging zonder problemen of hulpwerktuigen. Inmiddels was de wind toch een beetje aange trokken en vlagerig geworden.

We besloten bovenin de Elfhoeven plas te gaan varen, zodat we niet al te schuin zouden gaan, wel hadden we voor de zekerheid 2 riffen gestoken. Vanaf het water hebben we nog wat foto's gemaakt vanuit een handige aluminium sloepje, zodat de wal-crew toch ook nog even op het water is geweest en van het stralende zonnetje kon genieten.

Na 2 uur zeilen kwamen we weer aan de kant en werd de nog overgebleven proviand genuttigd en de telefoons weer uitgepakt. We hebben de opgedane ervaring met z'n allen nog geëvalueerd.

Conclusie :

2 uur varen aan één stuk is te lang, dus we gaan voor de toekomst een stop inlassen en als er wat minder wind staat misschien nog een spelevenement.

Met algemene stemmen werd besloten: We gaan door, dit is een goed initiatief.

Hans de Wit



Toertocht over de Loosdrechtse Plassen

De bootindeling bleek super, want niemand wilde ruilen. Zo leuk om echt een vlaggeschip (met een echte Nederlandse vlag) en bezemschip (met een echte bezem) te hebben.

Bij het eerste slootje viel de wind helemaal weg, heel mooie omgeving gezien. Best apart als je merkt dat sommige huizen alleen met een pontje bereikbaar zijn. Dat langzame slootje brengt wel saamhorigheid. De 5 valken bleven lekker dicht bij elkaar.

Bovenstaande tekst is een stukje uit het verslag van Marijke Salters. Het hele verslag staat op www.elfhoeven.nl.



Sloepentocht GWV Elfhoeven

Onderweg probeerden de diverse teams elkaar als goed watersporters, de loef af te steken ... Gelukkig wist men steeds op tijd het roer om te gooien! Hoewel de organisatie heeft geprobeerd alle teams met een kluitje het riet in te sturen, is het ons team uiteindelijk voor de wind gegaan!

De foto-opdracht, om met een ijsje (van Antonio) in de hand, je team te fotograferen bij de opstaande brug, leidde tot heel veel creativiteit bij alle deelnemende teams en het ijs was onmiddellijk gebroken ... ;-)

Deze opdracht moest echt uitgevoerd worden, dat was een ijs ...

Bovenstaande tekst is een stukje uit het verslag van Mathieu Vlasveld. Het hele verslag staat op www.elfhoeven.nl.





Goudse Zeilweek 2019

Op deze Pinksterzondag stond er een mooi windje, maar hij kwam werkelijk uit alle hoeken. Op Reeuwijk zijn we wel wat gewend, maar deze keer was het extreem. Voor de wedstrijdleiding lastig om te beslissen: andere baan erin, startlijn verleggen, afkorten???? Voor de zeilers ook niet eenvoudig om de juiste hoek te kiezen. Zo gebeurde het ons dat we achter in het veld starten en als tweede bij de eerste boei aankomen met een kort klapje. De wind draaide gewoon met ons mee. Geluk? Misschien, maar de zeilers die meestal voorin zitten, zaten nu ook voorin.

Lastig waren de bovenwindse tonnen, geen wind, soms een beetje en dan zorgen niet in de kluwen van boten verstrikt te raken, kortom, genoeg ingrediënten om het spelletje spannend te houden.

Bovenstaande tekst is een stukje uit het verslag van Chris ten Hoopen. Het hele verslag staat op www.elfhoeven.nl.



Wij (Pieter & Giorgios) hebben jarenlang samen in de 470 gezeild. Soms ook internationaal en deze klasse vonden we altijd fantastisch zeilen en erg competitief. Nadat de actieve 470 klasse in Nederland volledig instortte, werd het tijd voor een nieuwe klasse. We zochten een technisch uitdagende boot, die goed trailerbaar is en met een mooi steady wedstrijdveld in Nederland. Tegelijkertijd liefst ook een boot met spinnaker, en waarmee het gezin ook wel eens mee kan varen zonder eerst zichzelf in een wetsuit te hoeven hijsen. Deze klasse was snel gevonden, de valk! Wel spannend, onze eerste echte houten boot...

Afgelopen maand was het dan zo ver. Na bijna een jaar klussen aan de boot (vooral in de koude wintermaanden) was onze valk 541 gereed voor haar eerste wedstrijd, de Gouwe Ouwe op de Kralingse Plassen. Vorig jaar kochten we deze valk ergens in Sneek, na jaren binnen te hebben gestaan. Ze was in goede staat, maar was verre van zeilklaar. Bovendien was had ze geen echte wedstrijdvoering, ondanks haar meetbrief. Veel trimlijnen en andere handigheidjes om wedstrijden mee te zeilen ontbraken. Dit hebben we dus allemaal aangepakt, samen met een nieuwe geschikte trailer.

Op onze eerste wedstrijddag staat er, in de (winterse) buien, soms een krachtige, vlagerige wind. De boot wordt dus meteen maximaal op de proef gesteld. Net als we lekker aan het varen zijn, faalt onze overloop. En dezelfde middag moesten we ook een noodreparatie aan het roer uitvoeren. Niet gefinisht dus die dag, maar gelukkig alles kunnen repareren voor de komende wedstrijden.

De volgende dag staat er iets minder wind, en blijft alles werken naar behoren. We hebben een heerlijke dag op het water gehad te midden van de andere valken en we werden welkom ontvangen in deze bijzondere klasse. Uiteraard zijn we nog nooit helemaal klaar met klussen en upgraden van de boot, maar we kunnen vanaf nu eindelijk lekker gaan zeilen. Tot op het water!

Pieter Moerman en Giorgios Pijnen - Valk 541

Speciaal voor leden van Vereniging Elfhoeven
10% KORTING
 bij aankoop van een zwemvest of wetsuit van Jobe sports

Sup & Watershop
 SUPENWATERSHOP.NL
 06 53251049

Jachtwerf Coen Rutjes
 JACHTWERF.COENRUTJES.NL
 TEL.: 0182-393052/06-54757516

OUDEWEG 1C 2811 NM REEUWIJK

Bestuur

Ed van Gils

Voorzitter

voorzitter@elfhoeven.nl

Chris ten Hoopen

Wedstrijdcommissaris

wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl

Kees Slangen

Secretaris

secretaris@elfhoeven.nl

Rob Bitterlich

Beheercommissaris

beheercommissaris@elfhoeven.nl

Jeroen Kooi

Penningmeester

penningmeester@elfhoeven.nl

Arthur van Dongen

Havencommissaris

havencommissaris@elfhoeven.nl

Marco Luijkx

Opleidingen

opleidingen@elfhoeven.nl

Algemeen contact: bestuur@elfhoeven.nl

Openingstijden clubgebouw

Iedere zaterdag en zondag is het clubgebouw open van 10:00 - 18:00 uur.

Vereniginginformatie

Ereleden Huug Herfst †, Kor en Marian Vervoort, Jan de Wilde, Ad van Dijk †

Clubgebouw Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk | (0182) 51 40 80

Alle correspondentie Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk

Informatie www.elfhoeven.nl

Schade melden schade@elfhoeven.nl

Rekeningnummer 664122 | IBAN: NL84 INGB 0000 66 41 22

KvKnummer 40464409

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.

