



# Ons Elfhoeven

*November 2018*



## Van de redactie



Herfst 2018. Na een warme zomer nu richting de kou. Gelukkig is kou beleven een kwestie van aankleden. Lekker het water op in een herfstzonnnetje. Het kan nog best vaak.

Afgelopen seizoen is er veel ondernomen. Op Elfhoeven en daarbuiten. Anton van der Elst is het Wad opgegaan met zijn Randmeer en Marieke Sasse heeft in Zeeland meegedaan aan een 8-uursrace. Hun verslagen geven inspiratie voor andere zeilers. Het zomer-spektakel was een groot succes en we hopen dat de foto's en verslagen uitnodigen tot deelname volgend jaar.

Elfhoeven leeft! En dit blad is een kleine weergave van wat er allemaal plaatsvindt.

Veel leesplezier!

Erica van Os

# Inhoud

<b>Bestuurszaken</b>	Agenda en evenementen	3
	Van achter de bestuurstafel	4
	Uitnodiging en agenda najaarsvergadering	6
	Stand van zaken zonnepanelen	7
	Colofon Ons Elfhoeven	51
	Bestuur en verenigingsinformatie	52
<b>Verslagen</b>	Afsluiting dinsdagavondwedstrijden	10
	Midzomeravond zeilen	17
	Wijnzeilavond	18
	Plassentocht opleiding	19
	Trapeze op de zondag ochtend	19
	Zeilweekend	20
	Zomerspektakel	22
	Blijft een roze badkuip drijven?	24
	Fotoverslag zomerzeilweek	25
	Verslagen zomerzeilweek	26
	Zeilen op het wad	28
	Kampioenen	30
	Samen kampioen	30
	Strijd om het WK RS500	33
	Foto's en verslag Frieslandweekend	36
	Het Frieslandweekend door de ogen van Bram Holleman	36
	De 8 uren van de Oosterschelde	39
	Admiraalzeilen	41
	Slotdag opleiding	42
	Voor de 15e keer Reeuwijk Raid	44
	Verslag 1: Reeuwijk Raid	45
	Verslag 2: Reeuwijk Raid	46
	Hete Herfst	48
	Goud van Gouda	49
<b>Overige</b>	Van de redactie	1
	Van achter de bar	7
	Wandelen en hardlopen	13
	Winterwedstrijden	14
	Mosselavond 17 november	14
	Sinterklaas op Elfhoeven	15
	Lezing wedstrijden	15
	Sloeproeven bij Elfhoeven	16
	Nieuwe leden	50

**Sluitingsdatum kopij: 31 december 2018**

## Agenda en evenementenkalender

Maandag 5 november 2018	Bijeenkomst AVG voor vrijwilligers
Zondag 11 november 2018	Winterwedstrijd 1
Zaterdag 17 november 2018	Mosselavond
Dinsdag 20 november 2018	Najaarsvergadering om 20:00 uur
Zaterdag 24 november 2018	Sinterklaasfeest op Elfhoeven
Zondag 9 december 2018	Winterwedstrijd 2
Zondag 16 december 2018	Lezing Gerard Roepel om 16:00 uur
Zondag 23 december 2018	Clubhuis gesloten
Zondag 30 december 2018	Clubhuis gesloten
Zondag 6 januari 2019	Winterwedstrijd 3
Vrijdag 11 januari 2019	Nieuwjaarsborrel
Zondag 27 januari 2019	Winterwedstrijd 4

Voor de uitgebreide agenda zie: [www.elfhoeven.nl](http://www.elfhoeven.nl) > [agenda](#) > [agenda uitgebreid](#). Als het goed is staan hier alle activiteiten. In het agenda overzicht kun je de desbetreffende groep kiezen waar je geïnteresseerd in bent. Mis je iets, laat het ons weten!

**Openingstijden clubgebouw:** Van november 2018 t/m 12 april 2019 is het clubgebouw op zaterdag gesloten. Iedere zondag is het clubgebouw open van 10:00 - 18:00 uur, m.u.v. zondag 23 en zondag 30 december.

**Online inschrijven voor wedstrijden:** Op [www.elfhoeven.nl](http://www.elfhoeven.nl) kun je je inschrijven voor wedstrijden. Zowel bovenstaande agenda als de uitslagen, afgelastingen en andere informatie over onze vereniging zijn te vinden op teletextpagina 299 van de kabelkrant Gouda en op [www.elfhoeven.nl](http://www.elfhoeven.nl).

**t Vaantje**  
Maak nu kennis met  
ons (h) eerlijke 3-gangen menu!  
€ 36.50

lekker

Korssendijk 32  
2811 HK Reeuwijk  
0182-513811  
info@vaantje.nl

## Van achter de bestuurstafel



Het zeilseizoen zit er voor de meesten op, de boten zijn al uit het water en de harde kern winterzeilers staat al klaar. Jammer, maar de recordzomer van 2018 is helaas voorbij.

Trots hebben we de kampioenen, Jan Willem van den Hondel in de O-Jol en Henri en Daphne Boere

in de 16m2, mogen huldigen. Minstens zo trots zijn we op het resultaat van Jorn Eerland, eerste in de Combi Optimist A, en de grote afvaardiging van Elfhoeven op het EK RS500 in Engeland, waar onze jeugdinstructeurs zeer verdienstelijk hebben gevaren.



Tijdens deze warme zomer - en als we het nieuws volgen worden dat er steeds meer - was het vaak druk in en rond het clubhuis. De gastvrijheid die Jim en Suzanna, beide vrijwilliger!, en Carlo en Melanie uitstralen dragen hier natuurlijk sterk aan bij.

Maar net zo belangrijk is het werk van onze vrijwilligers. Zonder opleiding, wedstrijdcommissie, beheer, toerzeil groep, redactie, vlootbeheer, evenementencommissie, hardlooptgroep en de medebestuurders is er geen vereniging. Samen dragen we de vereniging en daarom willen we de positieve sfeer van dit jaar doorzetten met diverse plannen.

- Vlootuitbreiding:

Lasers, er is onder de volwassenen een sterke wens om weer meer zwaardbootlessen te kunnen gaan volgen. Hiervoor wil de opleiding graag 2 extra (2e hands-)boten aanschaffen. Roeisloepen, na een uitgebreid onderzoek blijkt er onder de leden een goed draagvlak te zijn om te gaan sloeproeien. Deze vorm van roeien wijkt sterk af van het roeien dat de Roei en Zeil aanbiedt en past volgens ons goed bij Elfhoeven.

- Zeilen voor mensen met een beperking:

De werkgroep zeilen met een beperking, o.l.v. Hans de Wit heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het zeilen met een beperking mogelijk te maken op Elfhoeven. Tijdens de ALV zal hij aangeven hoe dit binnen onze vereniging zou passen en wat voor de realisatie benodigd is.

- Zonnepanelen:

Via de stichting Zon op Reeuwijk wil Elfhoeven een aantal zonnepanelen laten installeren. Door het dak van de botenloods aan deze stichting ter beschikking te stellen kunnen er 200 panelen geplaatst worden. hiervan krijgt de vereniging 20 stuks (10%).



- Terras:

Op mooie zeedagen is het vaak erg druk op het terras. Van nieuwe leden krijgen we altijd te horen dat onze vereniging zo mooi gelegen is, soms vergeten we dat zelf weleens. Om meer verbinding met het water én ruimte te creëren heeft het Bestuur Jan de Hond gevraagd een voorstel te doen. Dit voorstel is ruim besproken tijdens een inloopochtend en ook alle schriftelijke bezwaren zijn daar waar mogelijk meegenomen. Het definitieve voorstel willen we samen met de begroting voorleggen aan de leden op de ALV. Vooruitlopende hierop hebben we Jan gevraagd officiële bestekstekeningen en een definitieve begroting te maken.



Ed van Gils  
Voorzitter

## **Uitnodiging en agenda najaarsvergadering GWV Elfhoeven**

Het bestuur van GWV Elfhoeven nodigt ereleden, leden, jeugdleden, partnerleden en begunstigers uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op dinsdag 20 november 2018 om 20:00 uur in het clubgebouw.

### Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2018.  
Zie daarvoor 'Ons Elfhoeven' van juli 2018.
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Mededelingen van het bestuur
5. Terrasuitbreiding
6. Herziene Huishoudelijke Reglement\*
7. Jubilarissen

### Pauze

8. Mededelingen van de commissies
9. Begroting 2019\*
10. Vaststelling tarieven 2019
11. Bestuursmutaties\*\*
12. Rondvraag
13. Sluiting

\* De begroting 2019 en het herziene Huishoudelijke Reglement zijn in te zien op het besloten deel van de website vanaf 10 november 2018.

\*\*Rob Bitterlich is statutair aftredend als beheerscommissaris en weer herkiesbaar voor een volgende periode.

Het bestuur vraagt eventuele (tegen)kandidaten zich uiterlijk 5 (vijf) dagen voor deze vergadering schriftelijk bij het bestuur te melden. Een aanmelding dient voorzien te zijn van het voor de voordracht vereiste aantal ondertekende leden.

## **Van achter de bar**

Ook al is het nu nog prachtig weer, toch gaan we naar de winter. Het wordt in de weekenden wat stiller op de vereniging, maar er is nog best veel te doen aan evenementen. Alle zondagen zijn we gewoon open en is er een gezellige sfeer in het clubgebouw.

De zaterdagen gaan we sluiten behalve als er evenementen plaatsvinden. Dat wordt regelmatig aangegeven via de site en de nieuwsbrief. Dus vanaf 3 november zijn we gesloten op zaterdag (vrijwilligersavond) en vanaf 13 april volgend jaar weer open. De zondagen zijn we wel open, behalve rond de feestdagen op 23 en 30 december.

We hopen dat het van de winter hard gaat vriezen en er goed ijs ligt zodat het verantwoord is om te schaatsen. Dan zijn we extra open, hebben de kachel aan, serveren warme choco, erwtensoep, en kan er heerlijk worden geschaatst. En wordt het vast een evenement met schaatswedstrijden?

Groet van achter de bar.

---

## **Stand van zaken met betrekking tot de zonnepanelen voor leden op het dak van de botenloods**

Tijdens de bestuursvergadering van 23 augustus jl. was de heer Sietse de Haan aanwezig om de laatste stand van zaken te bespreken van de eventuele plaatsing van zonnepanelen op de botenloods. Het project is bedoeld voor de leden van de vereniging zodat deze daar hun zonnepanelen kunnen plaatsen als ze ze thuis niet kwijt kunnen of slechts een beperkt aantal. Ook voor de vereniging is het mooi omdat deze zonder te hoeven investeren toch het hele dak vol panelen krijgt.

### **Toelichting en motivatie**

Sietse lichtte toe dat er zeven goede redenen zijn voor de leden om met het project mee te doen:

1. Vanaf twee of meer panelen kan men meedoen met eigen panelen;
2. Het is een bijdrage aan een beter klimaat;
3. Er is 'geen gedoe' op het eigen dak;



4. Er is een teruggave van de eigen energiebelasting ad ca. 12 ct/kWh. incl. btw;
5. Men deelt mee in de opbrengst van de coöperatie, dit kan oplopen tot 5 ct/kwh;
6. Er zijn lage kosten door een gezamenlijke inkoop;
7. Er is een hoog rendement, dit kan oplopen tot boven de 9 %.

Voor GWV Elfhoeven zijn er 4 goede redenen:

1. Duurzaamheidoverwegingen;
2. Schenking van een aantal panelen, waarvan de opbrengst ten bate komt van Elfhoeven;
3. Het is een mooi gebaar naar de leden;
4. Het dak wordt door de zonnepanelen beschermd tegen zon en andere weersinvloeden.

### **Aantallen en opbrengst**

Er worden 175 tot 200 panelen aangebracht, waarvan 10 % eigendom wordt van Elfhoeven. Het gaat om een periode van 15 jaar, waarbij na 15 jaar de panelen kunnen worden doorverkocht.

Sietse merkt aanvullend op dat de opbrengst per paneel normaal gemiddeld 275 kWh per jaar is. Omdat de panelen niet geheel op het zuiden liggen schat hij in dat de opbrengst uitkomt op 240 kWh, dus de panelen voor Elfhoeven leveren bij 20 panelen 4800 kW/jr op. De postcoderoos-regeling blijft ook nadat hij afgeschaft is nog 15 jaar van toepassing. Grosso modo is het rendement 9 %.

Als er door een verschuiving van de energiebelasting (meer op gas en minder op elektriciteit) een minder gunstige business-case ontstaat, dan heeft de minister al toegezegd dat er tenminste een terugverdientijd van 7 jaar zal gelden, hetgeen voor de coöperatie (Zon op Reeuwijk) voldoende is.

### **Verzekering en constructie**

De coöperatie zorgt voor een verzekering zodat Elfhoeven geen schade zal ondervinden door het gebruik van het dak. Integendeel, het dak wordt door de panelen min of meer beschermd.

Omdat er geen tekeningen van het dak zijn, moeten er vooraf opmetingen worden verricht. De coöperatie gaat dat bekijken met een constructeur, waarbij eventuele mankementen aan de fundering voor rekening van Elfhoeven komen. Als dat een te hoge kostenpost wordt, of als het dak op een andere manier teveel moet worden aangepast, zou dat tot ontbinding van de overeenkomst kunnen leiden. Immers, de constructie is dan niet geschikt. De looptijd van de overeenkomst is 15 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 5 jaar.

Van de zijde van het bestuur werd opgemerkt dat de dak-belasting geen probleem moet gaan worden voor de gehele constructie van de botenloods.

Verder constateert het bestuur dat, door dit aan te gaan, de botenloods in de komende 15 jaar onaantastbaar qua bestemming blijft. Evenwel wordt geconstateerd dat dit vanzelfsprekend is geworden door het onlangs vervangen van het asbestdak door een nieuw dak. De loods afbreken na bijvoorbeeld 10 jaar en ombouwen tot bijvoorbeeld nieuwe steigers zou ondenkbaar en dom zijn.

Het bestuur dankt Rob Bitterlich en de beheercommissie voor het vooronderzoek.

### **Postcoderoos-gebied**

Alle leden die in de “postcoderoos” (alle postcode gebieden die aangrenzend liggen aan de postcode 2811 van Elfhoeven) wonen, kunnen meedoen. De roos bestaat uit de aanliggende postcodes 2411, 2771, 2741, 2804, 2805, 2851, 3467 en 3465 (2807 niet !). Als er onvoldoende deelnemers vanuit de vereniging zijn, mogen en kunnen ook anderen die in de “postcoderoos” wonen hieraan meedoen.

Verder is besloten dat deelnemers aan het project die geen lid van Elfhoeven zijn niet automatisch toegang hebben tot het verenigingsterrein.

### **Tot slot**

Resumerend proberen wij hiermee ook als zeilvereniging een duit in het zakje te doen als het gaat om de energietransitie. Het is een bescheiden bijdrage aan het terugdringen van de mondiale CO2-uitstoot, maar alle kleine beetjes helpen.

Want ook wij willen immers de wereld leefbaar maken en houden voor onze kleinkinderen. Doet u als lid, of bewoner, in de “postcoderoos” ook mee? In het volgende clubblad kunt u meer lezen over de kosten en de manier van aanmelden. Houdt het blad in de gaten!

Het bestuur

## Afsluiting dinsdagavondwedstrijden

Op 9 dinsdagavonden is dit jaar gestreden op het water. Wat opvalt is het enorme veld lasers. Daar is de concurrentie groot en de ambitie om vooraan te komen enorm. De laatste avond, 3 juli, stond er flink wat wind. Daarna in het clubhuis de prijsuitreiking, waar de winnaars zich een prijs konden toe-eigenen die het best bij hen paste.





Fotoverslag afsluiting dinsdagavondwedstrijden



## ... OP DE LOOP MET ELFHOEVEN OF ... AAN DE WANDEL

De laatste zomer-zeilactiviteiten zijn weer achter de rug en er is vast weer hard gestreden om het Goud van Gouda.

Tijd voor de start van de winterprogrammering met:

- Winterzeilen voor de echte liefhebbers en waaghalzen,
- Zo nu en dan een gezellige najaars- en winteractiviteit,
- Maar ook elke zondag wandelen of hardlopen vanaf ons clubhuis, te beginnen op **zondag 4 november**. Dit clubblad komt wat later uit, maar je kunt dan alsnog mee gaan doen.

Sinds jaar en dag staat deze loop-activiteit al op het Elfhoeven-programma, niet om de wedstrijd, niet om het winnen, maar:

- Omdat het leuk blijft om elkaar ook in het najaar en de winter wekelijks weer even te zien en bij te praten,
- Omdat het goed is een beetje te blijven bewegen: en je neemt het je vaak voor, maar alléén kom je er meestal niet toe.
- Om ook in dit jaargetijde te genieten van onze mooie Reeuwijkse plassen.
- Om de winterse gezelligheid in ons clubhuis met een hapje en/of drankje na afloop van het lopen.

Daarom is er elke zondag:

- Om 10.00 uur: WANDELEN, tot nu toe in 2 groepen. En die kunnen best wat uitbreiding gebruiken.
- Probeer het eens en kijk bij welke groep u zich het meeste thuis voelt.
- Om 10.30 uur: TRIMMEN/HARDLOPEN. Voor iedereen, want we lopen altijd in korte intervallen. iedereen in zijn of haar eigen tempo. De hardste lopers komen na elk interval altijd weer terug naar hen die het wat rustiger aan doen. Dus schroom niet en sluit je aan!

Graag tot 4 november!

Henk van Ruiswijk

P.S. Opgeven voor deze groep is niet nodig: je kunt altijd aansluiten. (heb je nog een vraag dan kun je altijd even contact met me opnemen via [vanruiswijk.henk@gmail.com](mailto:vanruiswijk.henk@gmail.com): vermeld een telefoonnummer, dan bel ik je terug)

## Winterwedstrijden

11 november a.s. beginnen de winterwedstrijden weer. Meermansboten en een enkele eenmansboot zullen de plas weer bevolken. We zijn nog op zoek naar rescue-bemanning en mensen die op de Bereboot de start verzorgen. Daarnaast zoeken we mensen voor aan de wal bij de uitslagverwerking en voor achter de bar. Wie wil deze bijzondere clubactiviteit steunen? Geef je op bij de [wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl](mailto:wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl).

---

## Mosselavond op 17 november 2018



^ "Mossel" van Alyke Evers - [www.alyke.nl](http://www.alyke.nl)

Een oude traditie in ere hersteld: Mosselen eten bij Elfhoeven in november

Bij veel leden loopt het water in de mond als ze terugdenken aan de heerlijke mosselavond van vorig jaar. Goed idee om dan dit jaar opnieuw een aantal vrijwilligers bij elkaar te brengen die mosselen inkopen, bereiden en serveren aan ieder die wil aansluiten.

Op zaterdagavond 17 november is ons clubhuis vanaf 18:30 uur open en starten we met eten om 19.00 uur. Nico heeft de lekkerste mosselen uitgezocht en deze worden door deskundige heren, onder leiding van Herman van Eijk, bereid. En voor de partner van de mosseleter die niet van mosselen houdt, wordt voor een alternatief gezorgd (een visgerecht). Hier wel apart voor opgeven.

De kosten voor de diners zijn € 15,- per persoon.

Het aantal deelnemers is beperkt en vol=vol, dus meld je snel aan via de uitgebreide agenda of via mail naar [ec@elfhoeven.nl](mailto:ec@elfhoeven.nl).

## Sinterklaasfeest op Elfhoeven



Uit goed ingelichte bronnen is vernomen dat Sinterklaas naar Elfhoeven komt op zaterdag 24 november a.s. Kor Vervoort, ons erelid, zal de goedheiligman ontvangen. Uit “het Grote Boek” zal Sint de kinderen toespreken.

Het is enige jaren geleden dat de Sint bij Elfhoeven langs kwam. Spectaculair was het zoals hij aankwam. Op waterskies, in een caravan op een ponton, in een politieauto, in een Optimist, enz, enz. Die middag was het feest in het clubhuis en jong en oud gingen met rode konen naar huis om `s avonds hun schoen te zetten.

Ouders, opa’s, oma’s die lid zijn van Elfhoeven en kinderen of kleinkinderen hebben van 3 t/m 9 jaar, en/of kinderen die lid zijn van Elfhoeven van 3 t/m 9 jaar zijn van harte welkom met de ouders en opa’s en oma’s. Mail naar [wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl](mailto:wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl) met hoeveel kinderen je komt met daarbij de naam van het kind, leeftijd en j/m. Graag voor woensdag 14 november doorgeven. Je ontvangt dan het programma, wat er moet worden aangeleverd en wetenswaardigheden voor deze middag.

Let op, alleen bij genoeg aanmeldingen komt de Sint want hij is heel druk. Dus reageer snel, heel snel!

---

## Lezing wedstrijdzeilen op zondagmiddag 16 december



Je hebt vast wel ooit het vaandel zien hangen in het clubhuis  
“K.V.N.W.V. Pampusklasse-Kampioen 1949 G.N. Roepel Jr.”.

Gerard Roepel is lid van onze vereniging en deze crack wil ons graag de fijne kneepjes leren van het wedstrijdzeilen. De lezing staat open voor iedereen die tips wil krijgen om beter te varen tijdens wedstrijden. Dus grijp je kans als je wat hoger wilt eindigen in het klassement op de dinsdagavond of bij een andere wedstrijd. Ook voor niet-wedstrijdzeilers is de middag interessant. Gerard kan zeer gepassioneerd vertellen over zijn grote hobby zeilen.



Aansluitend aan de lezing laat hij een film zien over onder andere rond- en platbodemschepen en admiraalzeilen. We zijn benieuwd of je komt, dus stuur even een berichtje naar [ec@elfhoeven.nl](mailto:ec@elfhoeven.nl).

---

## Sloeproeien bij Elfhoeven

Tijdens de open dag in het voorjaar hebben we kennis kunnen maken met het fenomeen “Sloeproeien”. Sloeproeien is een activiteit die je met meerdere mannen en/of vrouwen kan doen in een daarvoor uitgeruste sloep.

In de afgelopen maanden hebben we naar meerdere types sloepen gekeken en hierbij waren belangrijk:

- Gewicht, denk aan dat dit ook door voor dames moet worden gefaciliteerd;
- Afmetingen, in Reeuwijk hebben we te maken met smalle doorgangen bij de bruggen;
- En kosten, de roeiers die dit gaan doen zullen een bijdrage per jaar betalen voor deze activiteit.

Inmiddels hebben we een sloep gevonden, de St Ayles Skiff, een fraai vierriems sloepje die je met 5 personen bemand; vier roeiers en een stuur. Met vijf man hebben we in Woudrichem kennis gemaakt met de vereniging die er inmiddels vijf heeft liggen en die op de grote rivieren roeien en voor evenementen naar Schotland reizen. Een zeer enthousiast betoog hebben we daar aangehoord. Vervolgens kregen we een sloep mee en hebben we op de afgedamde Maas proefgevaren. Opvallend was dat vier niet geoefende roeiers al snel uit de voeten kwamen met het scheepje, wat betekent dat men snel met een groepje kan gaan varen.

Het sloeproeien is voor 16 jaar en ouder. Veel ouderen pakken dit op om aan hun conditie te schaven en doen dit liever op het water dan in een bedompte fitnessruimte. De Reeuwijkse Plassen zijn prachtig om te roeien, kan ik jullie verzekeren. Je kan de winter door roeien, wind en weder dienende.

Wanneer er voldoende gegadigden zijn, 15 personen, dan zetten we een sloep op de begroting. In het voorjaar kan er dan geroeid worden en de verwachting is dat er dan snel meer gegadigden volgen.

Chris ten Hoopen

# Midzomeravondzeilen

Door Iddo Bakker



Locatie: Groot Vogelenzang

Datum: 24 juni 2018

Tijdstip: 22:06 hr CET

Juist, daar dus en op dat tijdstip genoten wij van de zonsondergang en het invallen van de duisternis. Hét moment om onze zak- of fietslampen via spinakerval, touw of duct-tape zo hoog mogelijk in de boot op te hangen. In het zuid-oosten trok net een heel licht buitje weg, waar wij een plas eerder nog een paar druppels van hadden meegekregen. “Wat ziet dat er toch mooi uit, die vallende druppels in het water” verzuchtte de

andere helft van de bemanning in haar niet geheel waterdichte zeilbroek. Een prachtige regenboog tekende zich af en wij maakten ons langzaam op om door de sloot langs Ree richting ‘s Gravenbroek te gaan.

Twee uur eerder op die avond vertrokken wij met een aantal Polyvalken, een 16m2 en een Efsix voor de jaarlijkse Midzomeravond zeil toertocht. Het geheel was weer perfect georganiseerd door de toerzeilcommissie met voor elke boot voldoende proviand. Na een korte verblijf op de Elfhoevenplas gingen we door de brug richting Klein Elfhoeven. Ook hier bleek maar weer eens dat zeilen op de Reeuwijkse plassen een echte driedimensionale ervaring is, wil je tenminste voorkomen dat je masttop door de bomen heen gaat.

Via Vrijhoef bereikten we al snel Kalverbroek en Nieuwenbroek. Hier hebben we een aantal rakken gezeild. De wind bleef gelukkig waaien en de temperatuur was minder koud dan voorspeld. Op een gegeven moment zijn we door de nieuwe elektrisch bedienbare brug gegaan naar ‘s Gravenkoop. Aan de oostkant van deze plas ligt nog een smal vaarwater waar het heel leuk zeilen is. Wij besloten als enige boot deze route te verkennen. Na het passeren van enkele dreigende veenbonken gingen we de hoek om en een prachtig sloot strekte zich voor ons uit, waar we met scherp zeilen best wel door heen konden. Helaas, na

enkele tientallen meters liepen we aan de grond. Tja, een niet geheel nieuwe ervaring voor mij, met het Koevordermeer nog vers in het geheugen (Frieslandweekend 2017...ga mee in 2018!!). Gelukkig beschikt de Efsix over een hefkiel en door deze iets op te takelen was het probleem opgelost. Gelukkig waren er geen kielboten achter ons aan gekomen, anders hadden we waarschijnlijk daar de zonsondergang kunnen gadeslaan.

Bij het passeren van de op een na laatste brug kwamen we op 's Gravenbroek. Stel je voor, je komt daar die plas op. Het is al redelijk schemerig, maar je ziet ook dat er wind is. En dan mag je dat hele stuk nog lekker zeilen. Dat is toch heerlijk. Het was ook het moment om de versnaperingen te gaan nuttigen. De meeste andere boten konden we nog wel zien dankzij de toplichten. Zo tegen half twaalf werd het draaibruggetje naar Elfhoevenplas gepasseerd. De wind begon nu wat af te nemen, maar nog voldoende om in het donker terug te glijden naar onze haven. Gelukkig voeren Suzanna, Jim en Carlo ook mee en was er dus nog even gelegenheid om in de bar deze heerlijke avond af te sluiten.

---

## Wijnzeilavond



Op 29 juni werd wegens mooi weer en een lekker windje weer een Wijnzeilavond uitgeroepen. Misschien omdat het pas dezelfde middag bekend werd gemaakt, misschien omdat het een drukke dag was, maar we waren maar met zijn vieren: twee Lasers en een Valk. Het was desondanks beregezellig op het water (en een erg mooie zonsondergang).

Geert-Jan van Oldenborgh

## Zaterdag 30 juni 2018 - Plassentocht opleiding

Een mooi plaatje van een heerlijke zeldag!



### Trapeze op de zondag ochtend

*Corné Maljaars*

## **Zeilweekend 7 en 8 juli 2018**

Wat was het een leuk weekend!!

Het begon op de zaterdagochtend wel erg vroeg. We moesten rond 9 uur verzamelen en werden heel gezellig welkom geheten. Na de tassen te hebben weggezet, gingen we eerst een kennismakingspel doen om elkaar wat beter te leren kennen omdat je natuurlijk niet iedereen van de andere groepen kent.

Al snel was iedereen er en na het splash-spel gingen we lekker zeilen. Er was niet veel wind dus we gingen ook lekker zwemmen en waterspelletjes doen.

Dat werd een strijd tegen de andere groepen en je werd lekker nat wat helemaal niet erg was want het was lekker warm weer. Dat was erg lachen!!!

's Middags gingen we spons, water, vuur doen in het Goudse Hout. Al gauw was het tijd om de bedden op te maken en gingen we 's avonds eten, het was een heerlijke barbecue. Tijdens de BBQ werden er opeens Margot, Agnes en Edith en 2 Minions ontvoerd. Dat kan natuurlijk als het thema van het weekend verschrikkelijke ikke is!!! Dat was lachen want nu moesten we ze vinden in het Goudse Hout.

Op verschillende plekken moesten we opdrachten doen om ze vrij te krijgen, dat was best lastig om de opdrachten goed te doen en ze zo terug te krijgen. Daarna was er een disco en hebben we lekker gedanst.

Toen was het al weer bedtijd voor de jongste kinderen, de oudere kinderen mochten nog opblijven en hebben een spannende nachtzeiltocht gemaakt en gingen daarna pas slapen. De volgende ochtend moest ik na het ontbijt helaas weg, wat ik ongelooflijk jammer vond want het was zo ontzettend leuk dat ik er van baalde dat ik weg moest. Volgend jaar zal niets of niemand mij er van weerhouden om het hele weekend mee te gaan. Ik ben van de partij want het was zo ontzettend leuk dat ik niets meer wil missen een volgende keer.

Leiding hartstikke bedankt, het was onwijs leuk!!

Fenneke





## Zomerspektakel 2018

Hallo, ik ben Ray.

Zaterdag 14 Juli 2018 was het Tropisch Zomerspektakel. Het was prachtig weer en heel warm. Toen ik aan kwam legde ik mijn spullen in de kleedkamer. Er waren niet zoveel kinderen, pech voor de kinderen die er niet waren. Toen ging ik naar de kantine en vroeg wat er allemaal te doen was. Er waren veel leuke activiteiten. Zoals: levend boottwister, mast meppen, tokkelbaan en nog veel meer. Mast meppen vond ik het leukste.

Je kon ook lekker zeilen. Ik ben met een optimist gaan varen. Er stond een lekker windje! Ik ben helemaal naar de overkant gevaren. Daarna heb ik een tosti gegeten, daarna weer even zeilen. Een ander spel was ook voor de ouders. De kinderen moesten ballen gooien in het water en de volwassenen, in de optimisten, moesten de ballen pakken.

Toen zag ik een Laser waar niemand in zat. Daar ben ik heen gezwommen en ik ben gaan zeilen. Ik ging heel hard en toen sloeg ik om. Ik heb hem rechtgetrokken en hij sloeg gelijk weer om. Erica heeft geholpen om de boot recht te krijgen. We gingen daarna samen in de laser zeilen. Nu ben ik helemaal gek van laser zeilen, ik wil elke dag van de vakantie in een laser zeilen.

Voor de barbecue ging ik nog even mastmeppen. Toen gingen we barbecuen en hebben we heerlijk gegeten.

Ray Oprel





## Blijft een roze badkuip drijven?

Een zonovergoten zaterdag vlak voor de grote vakantie. Het is clubdag bij Elfhoeven. Ik ga er al vroeg heen. Met een klein daadkrachtig groepje maken we de onderdelen. Op het gras komt een boottwister en een blaas-bootjesspel. Vanaf de starttoren loopt een tokkelbaan naar de steiger. Boten om zelf te varen worden klaargelegd. Het gouden duo Simon en Kees bevestigt een balk over 2 ligplaatsen voor skippybal-gevechten.



En dan wordt de roze badkuip te water gelaten met een lijntje naar een stootwil. Ik vraag me af, blijft deze lang genoeg drijven om naar het zwemvlot te varen? Eerst eens testen of hij weer op te halen is na het zinken. Dat lukt. En dan zijn er leden die voorzichtig instappen en gaan peddelen naar het vlot. Dat gaat soepel, maar ook vaak mis! De overloop van de kuip wordt dichtgemaakt en dat scheelt meters.

Langs de steiger liggen 2 lelyvletten klaar voor diegenen die eens willen wrikken. Ik probeer het ook. Het is een aparte slag die ik nog niet te pakken heb. Leffert Kuik blijkt een ware meester. En ook François vaart vaardig weg.

Net als het jaar ervoor, houden we een tennisballen-verzamelwedstrijd met optimisten. De kinderen staan op de steiger en gooien de ballen. De volwassenen strijden om de meeste ballen. Chaotisch, nat en hilarisch. Zo'n optimist blijft een claustrofobisch bootje met een lage giek. Ik kijk naar de wind, hoe de ballen drijven en probeer ze voor anderen weg te kapen. Of ze worden vlak voor mijn neus weggekaapt.

Ondertussen zie ik Ray worstelen met een laser. Ik ga naar hem toe en neem de boot over. Samen varen we de plas op en later de haven in.

Op het grasveld nemen steeds meer mensen plaats. Koert Jan heeft de BBQ geregeld. Lekker vlees en hij houdt zelf toezicht op het bakken. Het is gezellig druk en er blijven veel meer mensen dan zich aangemeld hebben. De sfeer is prima in de eindmiddagzon. Nog even samen opruimen en dan is deze zeer zomerse spektakeldag voorbij. Komend jaar komt er zeker weer een.

## Fotoverslag Jeugdzomerzeilweek



## Verslagen Jeugdzomerzeilweek



### Elfhoeven!

Ik vind de mensen heel aardig en als iets je dwars zit, helpen ze je meteen. Bijvoorbeeld als je je niet lekker voelt. In mijn ervaring toen ik het eng vond toen er harde wind was, gaven ze mij moed en toen heb ik mijn angst overwonnen. Ze vinden het heel leuk als je je CWO haalt en doen heel enthousiast en daarna hebben ze heel lekker eten.

Bij hun is het altijd een feestje dus meld je nu aan!

Gr. Manon Barthel

---

Hoi, ik ben Thomas en ik ben 7 jaar. Ik heb voor het eerst gezeild in een optimist en ik heb meegedaan aan de zeilweek. Ik vond het reuze leuk om te gaan zeilen en ik vond het erg spannend met die hoge golven. Mijn instructeurs waren Senne en Sven en ik vond de instructeurs heel leuk. Mijn groepje bestond uit Zara, Lev, Evi, Frederique en natuurlijk ikzelf. Ik heb de koersen en soorten knopen geleerd en driehoekjes en achtjes leren varen. Ook heb ik leren aanleggen. Op donderdag mochten we blijven slapen. We hebben toen ook gedanst in de disco en gingen om half elf naar bed. Het avondspel was ook heel leuk. We sloten de week af met spelletjes, lekker eten en natuurlijk ook ... mijn CWO!

Groetjes, Thomas Malmberg

---

## Weekje in een zeilboot zonnen

Dit was de tweede keer dat ik bij Elfhoeven een jeugdzeilweek heb gedaan, en ik kijk er weer met veel plezier op terug! Het weer zat deze keer heel erg mee, we hebben alle dagen zon gehad, en er zijn veel flessen zonnebrandcrème gebruikt. Bij de groep zaten veel bekenden van vorig jaar en ook alle leiding kende ik nog, dus het was een zeer gezellig.

Elke dag begonnen we met wat theorie, de boten optuigen en te water laten, waarna we een paar uur gingen zeilen. Dit jaar heb ik roltaggen geleerd, waarbij ik wel heel vaak omsloeg maar uiteindelijk lukte het wel. Nog een bedankje naar Twan die mij de paalsteek geleerd heeft, maar toch niet want nadat hij mijn boot met deze knoop had vastgelegd dreef hij weg. De intentie was er!

De lunch was elke dag vooral vragen om meer kip en fristi, en natuurlijk werd het spel Splash elke pauze gespeeld.

Het admiraalzeilen vond ik erg leuk, hoewel Roel het vooral heel leuk vond om ons rondjes om de mast te laten lopen, voornamelijk omdat ik dat niet kon en steevast het water in viel. (Hij heeft een bijzonder gevoel voor humor, maar ik mag hem wel) Met harde wind konden we keihard over de plas zeilen, en proberen de boeien zo dichtbij mogelijk te passeren.

De plessentocht was gezellig. Er hing weer een badeend achter de motorboot en de doorgangen van plas naar plas waren zo smal als ik me kon herinneren van vorig jaar, met het gevolg dat je met 10 andere boten naast je daar stil komt te liggen en eruit moet worden gesleept. Ook werden er onder het varen koekjes in je boot gegooid en iedereen zong Berend Botje en Kinderen voor Kinderen. We hebben ook weer een avondspel gedaan en een disco.

De laatste dag was er weinig wind en gingen alle optimisten en zwaardboten midden op de plas omslaan en zwemmen. En de leiding zwom soms naar je boot toe om je zwaard eruit te halen, wat sturen wat lastig maakte. Ook was er die dag een wedstrijdje waarin je hele groepje in een afgetuigde optimist zo snel mogelijk heen en weer moest peddelen, alleen had de leiding er niet echt rekening mee gehouden dat de zwaardbootzeilers met 7 waren en allemaal groter. Ja, we zijn met 7 mensen in een optimist gaan zitten. Ja, binnen een minuut liep hij vol en sloegen we om. Wel zeer gelachen.

Dit jaar mijn CWO2 gehaald, en ik ben er volgend jaar zeker weer bij, tot dan!

Francien Vos

## Zeilen op het wad



‘En, nog plannen deze vakantie?’

Ja, zeilen op het wad!

Wat!?! Op het wad, maar je hebt toch een Randmeer, dat toch een open boot??

Ja, klopt.’

Zo ongeveer waren de reacties dit voorjaar toen ik vertelde van het plan om het wad op te gaan met mijn Randmeer. Hoe ik zo op dit idee kwam, tja, daar was een aankondiging van een lezing over zeilen op het wad schuldig aan.

Toen ik dat las dacht ik, dat wil ik ook! Met een kajuitboot had ik dit al meerdere keren gedaan, maar met mijn Randmeer nog nooit. Wat natuurlijk niet zo gek is, want wees nu eerlijk, daar is die Randmeer eigenlijk niet voor bedoeld. Maar misschien is het een kwestie van gewoon aan het idee wennen.

De eerste stap was snel gezet, kaarten van IJsselmeer en de Waddenzee gekocht, inclusief

stromingskaart, en natuurlijk de wateralmanak van dit jaar. Grofweg was het idee om in Friesland te starten, bij Stavoren eruit, via Kornwerderzand naar Harlingen dan Vlieland en/of Terschelling en via Lauwersmeer weer terug. Maar dan moet het weer en wind wel meezitten...

Maandag 20 augustus was het dan zover. De boot lag reisklaar op de trailer, en tegen 11 uur waren wij in de inmiddels bekende plek in Langweer, waar de boot te water werd gekraand. De buitenboordmotor vertoonde wat kuren dus nog even snel deze laten nakijken maar helaas, kregen 'm niet goed werkend. Gelukkig zit er in Heeg een Scheepsmotorenzaak, dus wij door naar Heeg. Wat nog een mijl op zeven was, want motor hield er vlak voor het Prinses Margriet kanaal echt mee op, en natuurlijk stond de wind pal tegen op de Jeltessloot. Maar, al met al, de volgende dag al peddelend richting Scheepsmotoren Heeg, waar we super snel een leen motor mee kregen om over 2 weken onze eigen Yamaha weer op te halen.

De reis kon nu eindelijk beginnen. De eerste dag liep gesmeerd, met windkracht 3 in één keer door naar Stavoren, door de sluis het IJsselmeer op, richting Hindelopen, waar we een prima plekje vonden in de oude havenkom.

Anton van der Elst en Marieke van der Waarde





## Kampioenen

Elfhoeven feliciteert Daphne en Henri Boere met het behalen van de 1e plaats bij het Nederlands kampioenschap 16m2 op 26 augustus. En Jan Willem van den Hondel met het behalen van de 1e plaats bij het kampioenschap Olympiajollen op 2 september. In het clubhuis heeft Elfhoeven hen uitbundig gehuldigd.

---

## Samen kampioen

Na voor ons een goed seizoen ging het vanaf 23 augustus beginnen, het NK 16m2 2018. Bij de inschrijving bleek de organisatie een toto te hebben georganiseerd, iedere deelnemer mocht invullen hoe hij of zij dacht dat de uiteindelijke top 3 er uit zou zien. Onze naam werd veel genoemd voor de nummer 1 positie, een eer natuurlijk en bij ons begon de gedachte 'het zou kunnen....'

De eerste zeildag waren er toch wel de zenuwen. De eerste wedstrijd werden we 3, de kop was eraf, een goed begin. We konden de dag zelfs afsluiten met een 1e plek. Op dat moment 2 overall, wat door een protest bij andere deelnemers opschoof naar de 1e plek.

---



Meteen gonsde de verhalen, “jullie gaan winnen”. Zelf hebben we steeds gezegd dat we het ‘wel zouden zien’, ons motto het hele seizoen en dat was tot dan toe erg goed bevallen. Vooral om elkaar niet zenuwachtig te maken denk ik, want van binnen dachten we allebei: het zou zomaar kunnen....

Eigenlijk liep alles lekker, de tweede dag was er erg veel wind. Waar ik dat zelf in eerdere seizoenen altijd zag als een echte uitdaging en het mijn zin in het zeilen verminderde, is dat sinds dit seizoen anders. Het gaat goed, we kunnen het aan. We gaan hard, kunnen hoog aan de wind varen en ik heb volledig vertrouwen in mijzelf, mijn vader en de boot. Een goede serie met 1, 3, 1 als resultaat.

De zaterdag was vooral een dag van buien, veel winddraaiingen en afgebroken wedstrijden. Een moeilijke dag voor de zeilers maar zeker zo moeilijk voor het comité, com-



plimenten. Bij de eerste wedstrijd die werd afgebroken, lagen wij op zijn zachts gezegd; niet voorin het veld. Volgens Bob Heineke was dat het echte teken; het geluk van de kampioen, dat moet zo zijn. Wij lachen de opmerking weg maar: Het zou zomaar kunnen...

Na deze dag hadden wij een mooie voor-sprong bereikt, er werd al voorzichtig gebeld met Elfhoeven over een eventuele huldiging



en met vrienden en familie om de zondag vrij te houden voor de prijsuitreiking. Niet door ons. Er kon nog van alles gebeuren, er stonden immers 3 wedstrijden gepland op zondag. Een ocs, schade, het kon nog mis gaan. Maar, het zou ook zomaar kunnen...

Zondagochtend was het zover, we hadden nog geen echte aftrekwedstrijd gevaren dus hadden eigenlijk nog maar 1 goede wedstrijd nodig. De eerste wedstrijd werden we 13. Niet helemaal zoals gepland dus, laten we de spanning de schuld geven.

Na de finish zeiden we tegen elkaar; ok, jammer. Maar onze eigen mindset was nu toch wel veranderd in: het moet gaan lukken.

De tweede wedstrijd een 1. Dat was het, het was binnen! Wat een gevoel van blijdschap, familie op het water, champagne in de boot. Samen kampioen!

De laatste wedstrijd hoefde niet meer, maar het is natuurlijk leuk om het goed af te slui-

ten. We kwamen als een na laatste bij de eerste bovenboei, toch de champagne? Gelukkig hebben we de wedstrijd kunnen afsluiten met een 8e plaats.

Puntentabel wedstrijd met 1 afstapwedstrijd		Punten												
No	Zakke	Naam	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3077	Henri Boere, Daphne Boere	27,0	3	6	1	1	3	1	1	2	48	1	3
2	4302	Hans van Stekelenburg, Bart van de Hondel	33,0	4	2	7	7	1	8	10	1	8	3	4
3	4308	Francois Frans, Anne Frans	54,0	5	10	9	6	3	3	4	3	3	4	9
4	4381	Klaas van Gorp, Sander van Borechoot	63,0	14	11	3	5	3	4	3	11	5	4	4
5	4442	Hans van Drielen, Steyn van Drielen	94,0	7	3	6	3	2	4	3	8	21	1	1
6	4446	Jansen van Galo, Wendy Boeve	96,0	1	4	8	10	4	5	14	25	2	2	5
7	4432	Reinoud Koozekan, Henk van Bollenom	100,0	10	5	3	1	4	2	11	4	10	12	12
8	4428	Wesley Laftage, Barry Imbert	110,0	3	4	8	4	5	10	3	10	11	3	6
9	4104	Dimit Heilink, Froukje Kampen	140,0	11	3	8	9	14	9	4	6	1	3	4
10	4402	Lodewijk Boas, Roud Heineberg	175,0	9	4	1	3	10	5	17	48	16	8	10
11	4485	Theo Dek, David Fulkensma	176,0	2	4	2	9	5	5	5	7	20	13	1
12	4391	Bas Mandemaaker, Betty Gierema	220,0	13	7	4	11	10	5	4	9	4	5	18
13	4329	Joop Jongema, Jeroen Jongema	260,0	4	1	5	2	6	2	13	10	7	10	16
14	4327	Jan Andrijs, Poelke Kraaijer	360,0	7	9	12	2	6	2	14	17	7	3	3
15	4357	Gertjan Smeegans, Margriet van Smeegans	360,0	13	8	7	12	4	3	7	13	14	4	2
16	4270	Bert Heerink, Egbert de Savouge Helling	360,0	2	4	5	4	6	11	16	6	2	17	12
17	3261	Ronald Lubber, Pieter Jan Wijnman	360,0	11	7	2	5	13	3	20	19	16	14	14
18	4356	Arjen de Graaf, Wessel Kruiswijk	364,0	6	9	13	4	8	13	6	14	12	20	4
19	4304	Pocco Leijaga, Leon Drenters	366,0	8	1	16	13	11	13	17	8	11	4	8
20	4437	Taco van Oudalen, Lize van Oudalen-Jones	373,0	1	2	4	12	1	6	19	16	19	13	16
21	4405	Martin van der Pol, Thom van der Pol	377,0	8	19	12	11	7	6	4	12	18	18	17

Wij hebben in ieder geval erg van het weekend genoten. Wij willen dan ook de organisatie bedanken, de 16m2 klasse-organisatie, de KWVL en iedereen die heeft gehol-

pen. En natuur-lijk Elfhoeven voor de huldiging nog dezelfde zondagavond, wat een warm ontvangst.

Voor mij geldt boven alles: bedankt pap!! Ik ben kampioen met mijn vader, hoe fantastisch is dat.

De top 3:

1. Henri Boere en Daphne Boere
2. Hans van Stekelenburg en Bart van den Hondel
3. Ewoud Krens en Anne Krens

Daphne, 16m2 3977

## Strijd om het WK RS500

Aan het einde van de zomervakantie zijn tien jeugdleden (eigenlijk negen jeugd met één iets oudere) afgereisd naar Weymouth voor het WK RS500. Dit is ondertussen al het vierde WK waar wij heen zijn afgereisd, dit keer met Lukas, Senne, Katinka, Evita, Florine, Enno, Wouter en ik zeilend, en Niek en Quirine waren mee op de gummibeer als support.

Dit jaar voer ik met Wouter van de Delftse studenten wedstrijdzeilvereniging Broach die dit jaar ook twee RS500s hebben aangekocht.

Voordat wij als nieuw team ons WK tot een succes konden maken, waren er een paar trainingsdagen en dinsdagavondwedstrijden nodig op de Braassem. Omdat wij allebei nog nooit in de trapeze hadden gestaan, was het in het begin een beetje puzzelen hoe je daar soepel mee om gaat. We twijfelde eerst nog over de taakverdeling, maar kwamen er al snel achter dat we het beste zouden samenwerken als Wouter de trapeze zou pakken en ik op mijn vertrouwde positie aan het roer zou zitten. Anders moesten wij namelijk allebei wennen aan een nieuwe taak. Tijdens de trainingen op de Braassem begonnen we vanaf onderaan de piramide met boothandeling en klommen we verder richting bootsnelheid en de verschillende modi die daar bij horen. We hadden alleen nog nooit tegen een andere RS500 gevaren op 1 tegenstander tijdens een dinsdagavond wedstrijd na. Hierdoor zou het een verrassing worden hoe het WK zou gaan verlopen, maar we hadden gedaan wat we



**WIE HOUDT  
UW ZORGKOSTEN  
IN DE GATEN?**  
zorgverzekeringen van Heilbron

**GRATIS  
ZORGCHECK?  
BEL ONS:  
0182 30 44 88**

  
**HEILBRON**  
Anno 1932

**zéker weten, zéker leven.**

**Heilbron**  
Leeghwaterstr.15-02  
2811 DT Reeuwijk  
t (0182) 30 44 88  
e zorg@heilbron.nl  
www.heilbron.nl



konden in de gegeven tijd.

Uiteindelijk was het zo ver, we gingen naar het WK. Drie auto's volgeladen met twee trailers erachter gingen we op stap. Aangekomen begonnen we met het opzetten van ons tentenkamp en het verkennen van de omgeving. Gelukkig hebben we weinig typisch Engels weer gehad en is de tent niet weggespoeld. We hadden nog twee dagen om ons lokaal voor te bereiden op de wedstrijden. De eerste trainingsdag stond er gelijk 20 knopen. Heel fijn omdat we op de Braassem niet meer dan 12 knopen hebben gehad. Alle handelingen moesten sneller. Dit vereiste het optimaliseren van de handelingen en het inslijpen daarvan. De tweede trainingsdag gingen we verder met het inslijpen door korte baantjes te varen om alle handelingen snel achter elkaar te doen. In de middag hebben we nog een rondje gevaren in de baai voor een locatie analyse. Nu waren we er echt klaar voor.

Het WK begon met wat lichter weer en we voeren een 17e en 20ste plek (18e overall). Dit was iets onder verwachting van de 50 deelnemers maar we beseften dat we tijdens het WK meer zouden leren dan de trainingsuurtjes in de voorbereiding. De tweede dag nam de wind wat meer toe en zo klommen wij ook mee in de resultaten. Wij voeren een 16e, 12e, 18e, en 6e plek. We waren erg blij met de afsluitende wedstrijd, het zat in ons, het moest er alleen nog uit komen. Er was een extra wedstrijd gevaren omdat het later in de week hard zou gaan waaien. We stonden inmiddels op de 15e plek overall. De volgende dag stegen we weer met een 17e, 10e, en 9e plek naar 14e overall. De stijgende lijn bleef zich voortzetten. Toen kwam de dag met veel wind. In de ochtend voeren er andere boten op onze baan dus konden wij rustig aan doen, wij gingen in de middag maar 2 races varen. Het zeil was lekker vlak getrimd en wij waren opgepompt om weer te strijden. Nog geen 5 seconden na een prachtige start werd alles ineens heel nat voor Wouter. Hij wilde nog snel in de boot klimmen om verder te zeilen maar ik wist al dat dat geen zin meer had, de trapeze was gebroken. Heel erg balen, maar gelukkig hebben Niek en Quirine ons gered

door een nieuwe trapeze te halen op de kant. We waren op tijd klaar met klussen voor de volgende race en alle tegenstanders waren al flink uitgeput; hier moesten wij optimaal gebruik van maken. Er is in die wedstrijd veel gezwommen, ook door veel kanshebbers op de titel. Wij hebben het echter droog gehouden en zijn daarmee op de 5e plek gefinisht. Wij stonden op de 13de plek overall en wilde de laatste dag nog heel graag als tweede Nederlander eindigen op de maximaal haalbare 11de plek. Helaas hebben wij een aantal onnodige fouten gemaakt de laatste dag waardoor wij op de 15e plek zijn geëindigd. Dit was op dat moment enorm balen maar achteraf zijn we erg blij met het resultaat en dat we allebei heel veel geleerd hebben. Het was een week om niet te vergeten en gaan zeker volgend jaar weer mee strijden om de titel in Tsjechië!

Maarten Berendschot



## Foto's en verslag Frieslandweekend

Op 31 augustus was het zover, Frieslandweekend! Met 27 man en vrouw togen we naar het Friese Broek waar we logeerden bij Rufus aan het water. Een mooie plek aan een vaart die richting Sneekermeer loopt, met slaap- en eetgelegenheid aan boord van een knusse schuit. De mensen die wat vrijer wilden staan, konden hun tentje (en stoel) op een nabijgelegen veldje zetten.

Na een gezellige carpoolrit gegeten met de vroeg gearriveerden. 's Avonds werden de spelletjes uit de kast gehaald en werd er onder meer hard gestreden om de privileges van de Grote Dalmutti. En toen kwam de nacht, met 5 °C waar niet iedereen op gerekend had. Gelukkig hadden we volgende ochtend weer stralend weer, op één, voor zeilen vrij relevant, aspect na dan. Op zaterdag en zondag hebben we heerlijk gedobberd, met elk dagdeel een andere bootindeling. Tussen de middag lunchten we ergens langs de route en werd er wat gezwommen. De zaterdag werd afgesloten een heerlijke BBQ, met aansluitend kampvuur met muzikale omlijsting en een spannend verhaal.

Ik heb genoten van het weekend met goed gezelschap, bedankt nogmaals voor de organisatie. Mijn conclusie: zelfs zonder wind is zeilen een heerlijke sport!

Elles van Steijn

---

## Het Frieslandweekend door de ogen van Bram Holleman

Ik ben voor het vierde jaar op rij met de Elfhoeven meegegaan naar Friesland. Ook deze editie was weer een groot succes. We hadden een grote slaapboot gehuurd en laten afmeren bij Rufus, een mooie locatie tussen het Sneekermeer en de Langweerder Wielen. Mooi vaarwater daar en een prachtplek om 's avonds sterren te kijken (klein college bij Iddo gevolgd de eerste avond).

Eén van de mooie dingen van zeilen vind ik dat het zo lekker low-tech is. Je kunt gebruik maken van, en het gevecht aangaan met, de elementen. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel gaan waaien... En dat ontbrak er dit weekend een beetje aan.

Ik word altijd een beetje baldadig op de boot als het niet waait, zo heb ik me vorig jaar vermaakt door al zwemmend vanuit twee landvasten van andere boten aan elkaar prob-

---



eren te binden. (Volgens Piet kon je bij mij nooit goed zien of ik nu gedronken had of niet, waarna ik bevestigde dat ik inderdaad goed tegen alcohol kan) Dit jaar hield ik het bij een aantal beschaafde bommetjes en wat andere spetteractiviteiten. Pas op zaterdag tegen vieren begon de wind een beetje aan te trekken en hebben we nog een stukje over het Sneekermeer kunnen crossen.

's Avonds trakteerde de organisatie ons op een eenvoudige doch voedzame kop soep, en een lekkere barbecue. Hans had het op de een of andere manier voor elkaar gekregen het kampvuur van onze Nachbarn te mogen gebruiken, en Huib had zijn gitaar bij zich. Aan het einde van de avond wist Hans ons nog een nachtmerrie aan te praten met een macaber sprookje bij het kampvuur.

Zondag waaide het gelukkig ietwat beter. Het mooie aan Friesland is dat je in heel verschillend vaarwater komt. Je kunt opkruisen in nauw vaarwater, scheuren tussen de vele andere boten op de plassen, en continue discussies voeren over de vaarregels (wat betekenen twee rode lichten voor een brug ook al weer).

Het lijkt bij mij dus een jaarlijks terugkerend weekend te worden dus ik durfde het aan om me voor volgend jaar alvast vast te leggen door me op te geven voor de organisatie. Volgens Peter is het namelijk goed om te rouleren met de organisatie zodat weer frisse ideeën opgedaan kunnen worden. Pieter en ik hebben daarom spontaan besloten om volgend jaar het Frieslandweekend in Zeeland te organiseren. (Ik heb er nu al zin in)

Bram Holleman

**Speciaal voor leden van Vereniging Elfhoeven**  
**10% KORTING**  
**bij aankoop van een zwemvest of wetsuit van Jobe sports**



**Sup & Watershop**  
SUPENWATERSHOP.NL  
06 53251049



**Jachtwerf Coen Rutjes**  
JACHTWERFCOENRUTJES.NL  
TEL: 0182-393052/06-54757516

**OLDEWEG 1C 2811 NM REELWIJK**

## De 8 uren van de Oosterschelde 2018



Op zaterdag 15 september waren we weer op de Oosterschelde te vinden voor de “8 uren” met de Frats, onze Winner 9 Performance. De 8 uren – de naam zegt het al – is een wedstrijd waarbij je in 8 uren zoveel mogelijk mijlen vaart. Het gaat uiteindelijk om de gemiddelde snelheid, gecorrigeerd met je rating. Om te voorkomen dat je steeds hetzelfde parcours vaart zijn er wat regels. Zo krijg je van tevoren een banenkaart met zo’n 40 banen erop en 4 startplaatsen. Je kiest zelf je startplaats en je parcours voor de dag, waarbij je elke baan maar 2 keer mag varen. Je noteert welke baan je vaart en hoe laat je die hebt afgerond. Dit formulier lever je naderhand in bij de wedstrijdleiding. De finish is voor iedereen gelijk, namelijk uiterlijk 18.00 uur voor het clubgebouw van WSV St. Annaland. Iedere minuut die je na 18.00 uur finisht, telt 3 keer mee als straf tijd. En aangezien St. Annaland aan een snel stromende smalle kreek ligt, zo’n 1,5 mijl vanaf het Mastgat, is het een uitdaging om daar



net voor 18.00 uur te zijn. En dat streven hebben alle deelnemers, zo rond de 80 schepen ...

Onze bemanning dit jaar bestaat uit Hylke Sasse, schipper en stuurman (voor deze wedstrijd), Jori Vermeij, voordekker, Martijn Sasse, navigator en pit, Marieke Sasse, grootzeiltrimmer en Marcus Scholz, invaller waar nodig. Het weerbericht geeft prachtig weer en westenwind rond de 12 knopen. Aangezien iedereen vrijdagavond aan boord is in St. Annaland, kunnen we eventueel 's ochtends voor de start nog naar een andere startplaats varen.

Om 7.00 uur gaat de wekker, om 07.30 uur trossen los, op de motor naar de Val, de startplaats vlak bij de Zeelandbrug. Dan hoeven we met westenwind niet op te kruisen naar de Zeelandbrug, hetgeen anders een duur rak zou zijn. Het is een mooie zonsopkomst, zo op de Oosterschelde. Nog uiterst rustig, een paar andere boten motoren met ons op. We zijn er al om 9.00 uur, dus nog een uur voor de start. Eerst lijkt het erop of maar weinig andere boten ook voor deze startplaats kiezen. Maar uiteindelijk zijn er toch tussen de 15 en 20 schepen die hier over de erg kleine startlijn willen. Deze ligt weliswaar netjes in de wind, maar wel met een stevige stroom mee. De plek bij het startschip is, gezien het eerste rak, de plek om te starten. Dat wil natuurlijk iedereen, dus dat wordt een uitdaging. Maar zoals Jori opmerkt: wij hebben Hylke. Hylke blijft ver onder de startlijn tot het 1 minuut sein, omdat de stroming ons in no time bij de start zal brengen. Op het 1 minuut sein rollen we de fok uit en gaan hoog aan de wind over bakboord recht op het startschip af. Daar zijn zo'n 6 boten – flinke jachten – die een indringstart willen maken. Dat gaat dus niet gebeuren: Hylke maakt ze op niet mis te verstane wijze duidelijk dat ze moeten wijken, en geeft ze geen meter ruimte. Grote commotie bij de andere schepen en grote spanning bij mij, maar iedereen draait weg en wij hebben onze start.

Ons parcours van de dag brengt ons eerst voor de Zeelandbrug langs naar de ingang van de Zandkreek. Aangezien daar meerdere banen liggen, varen we aan de wind naar het zuiden en met de genaker op naar het noorden en vervolgens het Mastgat op en neer naar de Krammersluizen, met allerlei banen er tussen in. Martijn checkt steeds zijn plan met de ware wind en de tijd en past dit aan waar nodig. Het is een perfecte dag voor deze wedstrijd en we maken flink mijlen, 50 is het ambitieuze doel. Wij doen mee in de ORC club, samen met nog 10 anderen. Aangezien iedereen zijn eigen wedstrijd vaart, heb je geen idee hoe je het doet ten opzichte van je concurrenten. Dat hoor je pas 's avonds bij de prijsuitreiking. Tot die tijd is het gefocust blijven en trimmen, genaker op, gijpen, genaker neer, .... Om half 6 zijn we bij het begin van de Krabbenkreek op weg naar de finish, waar we na de laatste tonronning geheel afgedekt onder 2 andere schepen voor de wind stil vallen. Ook nu weet Hylke ons hieruit te manoeuvreren, zodat we boven beide schepen komen te liggen en weer vaart hebben en vrije wind. Het is een prachtig gezicht om al die

verschillende soorten schepen, al dan niet met spi of genaker, in dat nauwe vaarwater te zien zeilen! Om 17.57 uur finishen we en hebben we 47,76 mijl afgelegd, gemiddelde snelheid 5,99 knopen. Iedereen is moe maar voldaan. Het is goed voor een 5e plek, waar we, gezien de tegenstanders, zeer tevreden mee zijn. Voor de volgende keer moeten nog meer doen met de getijdestroom, is de les van deze keer.

Ps; De toerklasse werd gewonnen door een Randmeer, dus wat let jullie?

Marieke Sasse

---

## Admiraalzeilen



Zaterdag 8 september was het weer zover: Admiraalzeilen. Een jaarlijks terugkerende activiteit waar we met militaire precisie met talloze boten in formatie varen. Na het palaver van admiraal Ed in het clubhuis hebben de ruim 25 man de elf boten opgetuigd en hebben zij het niet zo ruime sop gekozen. Bij gebrek aan een echte vijand op de Reeuwijkse plassen was het besluit om twee eskaders te formeren onder leiding van Kiek en Reinoud.

Nadat het eerste eskader voor twee optimisten, die luid “Bakboord, Bakboord” riepen, was uitgeweken, konden de operaties starten.

De bonte vloot van een Barnegat, Valken, 16m2, Kjeld 550, Centaur & Randmeren heeft voornamelijk in kiellinie gevaren. Hierbij is het de bedoeling dat de boten op een gepaste afstand van hooguit 5 bootlengtes van elkaar zullen varen. Dit is voor niet alle schippers even eenvoudig. De eenvoud van regelen van de snelheid scheelt nogal per boot (of schipper??). Maar na wat proberen, bijna-aanvaringen, wat ongeplande inhaalmanoeuvres en

het overstappen van een eskadercommandant, zijn er toch een paar mooie manoeuvres uitgevoerd. Elk eskader heeft zelf de groet gebracht aan de admiraliteit bestaande uit Suzanna, Jim en Ed op de Bereboot. De groet bestond uit het in frontlinie langs het admiraalsschip varen en gelijktijdig de fok te strijken.

De andere oefening was het “weven” van de twee eskaders. Na een paar moeizame pogingen is dit ook een paar keer prima gelukt.

Nadat de eskadercommandanten de vlootoperaties stopten, ontstond er lichte chaos op het water. Toch is het eenieder weer gelukt om tijdig terug te komen aan wal om daar nog van een hapje en drankje te kunnen genieten.

Dus zorg er voor dat je er volgend jaar ook (weer) bij bent, zodat we met een nog grotere vloot het water op kunnen en de operaties nog ingewikkelder kunnen maken.

Pieter Siedsma

---

## **Slotdag opleiding 2018**

Op 29 september, de laatste zaterdag van september, werd de traditionele slotdag van het lesseizoen gehouden. Met een vrijwel strak blauwe lucht en het water zo glad als een biljartlaken werd onder aanvoering van Marco Luijckx de bootindeling doorgenomen voor de eerste wedstrijd die nog voor de lunch zou plaatsvinden. Naast de vertrouwde valken en boten van eigen leden lagen er nog vijf centaurs van de R&Z klaar om het water op te gaan. Na enig gepuzzel voor de bemanningen van de centaurs (want hoe zit de fok en fokkeschoot bevestigd?) kozen de boten de route naar de startlijn. Al vanaf het startsein was het een gevecht met hetgeen dat ontbrak: wind. Door het gewichtsverschil tussen de type boten was duidelijk te zien dat de lichte boten eerder snelheid maakten maar ook minder lang doorrolden dan de valken. Enfin, met enig geduld lukte het de twaalf boten om toch nog voor lunch de finishlijn te bereiken.

Tijdens de lunch in het zonnetje werd de wedstrijd met elkaar besproken. Met enkele waardevolle tips van Marco en een hernieuwde bootindeling werden de middagwedstrijden aangevangen. Nu was de wind iets meer toegenomen dan in de morgen en direct was het wedstrijdelement iets beter terug te zien bij het rondenvan de boeien. De tips van Marco zagen wij terug op het water. De laatste wedstrijd werd kort na het finishen van de laatste boot gestart maar ook hierbij ontbrak het aan voldoende wind om er werkelijk een

---

wedstrijd van te maken. Niettemin was het heerlijk toeven in het zonnetje op het water. Na het laatste eindsignaal van de wedstrijd togen de boten richting de haven en werden met een hapje en een drankje opnieuw de tactieken geëvalueerd. Nu was het tijd om uitslagen bekend te maken. In een mix van volgorde bij finish en handicap mocht de boot met bemanning Martine, Bram en Brenda zich tot de winnaars rekenen. Op de tweede plek eindigde de boot met Koert Jan, Ronald en Marijke en als derde eindigde de boot met Pieter en Gerdien.

Aansluitend werden de cursisten per niveau door de instructeurs bijeen geroepen voor het uitreiken van de diploma's en vorderingsstaten vergezeld van een korte speech gespist op de persoon. Met voornamelijk blij gezichten werden deze ontvangst genomen. Ondertussen werd in het clubgebouw driftig gewerkt aan de voorbereiding van een Marokkaans buffet. De heerlijke geuren maakten de zeilers hongerig. Met na afloop louter complimenten over de smaak en variatie van het eten werd de dag afgerond en keerde men huiswaarts.

Complimenten aan de organisatie en vrijwilligers van de dag en uiteraard hulde voor de instructeurs voor hun geduld en inzet in zeilseizoen 2018!

Perry de Jong



## Voor de 15e keer Reeuwijk Raid



Rik Homan organiseert al jaren de Reeuwijk Raid in oktober. Sinds drie jaar wordt dit evenement vanuit Elfhoeven gefaciliteerd wat inhoudt dat de catering en het lieren door ons gedaan wordt en Rik organiseert de wedstrijd en tocht over de plassen. Dit blijkt een prima formule te zijn.

Wat de Raid bijzonder maakt zijn de vaartuigen en de bemanning ervan. In dit blad staat onder andere een verslag van een van de Engelse deelnemers.



## Verslag 1: Reeuwijk Raid

De zaterdag begon zonovergoten. De deelnemers aan de Reeuwijk Raid verzamelden zich bij Elfhoeven op het terras zonder jas, zo warm was het. Rik en Edith lichtten tijdens de palaver uitvoerig het parcours en het programma toe aan de schippers met hun bijbehorende bemanning van de 37 boten die deelnamen aan deze jaarlijkse traditie. Meerdere boten kwamen uit Engeland om - niet voor het eerst - deel te nemen.



Aan de plaszijde van de Elfhoeven was er de mogelijkheid te leren wrikken. Het is een mooie techniek met een speciale peddel waarmee men razendsnel voor- en achteruit komt. Na een heerlijke koffie met appeltaart ging iedereen aan boord. De eerste brug ging open en het zag er al meteen schitterend uit en bijzonder om zo'n groep schepen op de Reeuwijkse plassen te zien varen richting de Stormplas. Daar was de start, en ja niet elke boot is even snel, maar de door Rik en Edith bedachte en ingevoerde regel was een groot succes. Als je namelijk voorop voer, dan moest je na 1 minuut keren en achteraan aansluiten. Dus zo bleef de hele groep bij elkaar. Het schip dat die dag het vaakst moest keren, won de eerste prijs. Dat was uiteindelijk een boot die 9 keer gekeerd was. Op de tweede plaats vier schepen die 7 keer gekeerd zijn. Het maakte ook dat de snellere bemanning regelmatig in tegengestelde richting langs voer en dan was het zwaaien en thumbs up. De tocht ging door de Kalverstraat richting een mooie plek waar iedereen een appeltje

voor de dorst kreeg en daar onder het genot van accordeon muziek lunchte, voor anker of vast aan de kant. Aan het eind van de eerste dag was de prijsuitreiking bij Elfhoeven. Aansluitend op de borrel die een ieder genoot, het captains dinner buffet dat uitstekend verzorgd was. Onder begeleiding van accordeons, fluiten en nog enige andere instrumenten werden mooie Nederlandse en Engelse zeemansliederen ten gehore gebracht. De wedstrijd was voorbij en daarmee kwam de ontspanning. Wat een heerlijke dag!

Zondagochtend waren de Europese wrikkampioenschappen. Veel kracht en slimme techniek werd getoond. Daarna vertrok de groep van alle schepen door de Brienoord richting de 's Gravenbroekse Plas. Deze dag was er duidelijk meer wind (op zaterdag hadden we af en toe ook de peddel nodig). Met een mooie slinger van prachtige zeilen zijn we aangemeerd bij de Roei- en Zeilvereniging Gouda en hartelijk ontvangen met een lunchbuffet. Wederom op een zonovergoten terras. Bij de afsluitende woorden werd duidelijk dat er een mooie verbinding is gelegd met deze andere vereniging én met de Engelsen (Old Gaffers) Iedereen heeft enorm genoten! Dit smaakt naar meer en volgend jaar zijn we er graag weer!

Shadi Koops

---

## **Verslag 2: Reeuwijk Raid**

The 15th Reeuwijk raid was blessed with practically perfect conditions. The weather was almost unbelievable for October; warm enough for tee shirts, with blue skies and brisk winds that added interest to the sailing. 7 boats came from England to join the event, invited by Jachtwerf Rik Homan, who also provided a lovely camping ground.

Saturday morning saw 75 people at the race briefing at GWV Elfhoeven, then 39 boats set off for a race from Vrijhoef, through Nieuwenbroek and Roggenbroek before taking a break at anchor for lunch. The race resumed in the afternoon, returning through Kalverbroek to finish at Klein Elfhoeven, with people in a competitive frame of mind. Whenever boats got to the front of the fleet they had to return to the back, resulting in the fastest boats circling the fleet 7 - 9 times, giving the slower boats a lot of photography chances!

After mooring up at GWV Elfhoeven the English OGA contingent gave some sculling lessons in their smacks boats before the prize giving, which was followed by a delicious dinner in the club. The evening then continued with music and conversation.

---

Sunday morning saw more sculling lessons at Elfhoeven, which offered breakfast, then a race between the fastest English and Dutch scullers. By 11:30 everyone was back in their boats, and sailing across Elfhoeven then through the bridge into Gravenbroek, where they formed up on Pagan for a parade of sail towards the Goudse Roei en Zeil Club. Flaky lake winds made keeping place in line an interesting challenge, but we made a good display as we sailed past the club before mooring up for lunch there.

Many thanks to everyone for making this such a special event. Rik and Edith Homan for their organisation and hospitality, GWV Elfhoeven for organising the race and Saturday dinner and Roei en Zeil Gouda for providing Sunday lunch at their club and the chance to show off our boats.

Alison Cable, for the East Coast OGA





## Hete Herfst



Een kleine 20 leden waren afgekomen op de wijn- en chocoladeproeverij die Hans Ritmeester voor Elfhoeven organiseerde met het thema “Hete Herfst”. Peter van Driel, chocolatier van PUUR heeft ons vele smaken chocolade laten proeven. Daarna begonnen we aan de wijn. Er waren 3 soorten wijn speciaal voor dit doel geselecteerd bij Van Wely. Heel bijzonder om te ontdekken dat een chocolade een wijn kan maken of breken. Na wat uitproberen ontdekten we welke combinaties het allerbeste uit de wijn en het allerbeste uit de chocolade konden halen.

Dankjewel Hans, voor deze heerlijke middag in goed gezelschap!

Een ~~w~~fijnproever

## Goud van Gouda

Op zondag 28 oktober werd bij de Roei en Zeil om het Goud van Gouda gestreden. Er waren zeven teams samengesteld: Opleiding jeugd, Opleiding volwassenen, Bestuur, Damesteam, Jeugd tot 16 jaar, Kampioenen en Bestteam. De strijd werd gestreden in Toerrandmeren, de jeugd in RS Feva's. Vanuit de sociëteit (achter glas) van de Roei en Zeil waren de soms bloedstollende matches te volgen en zeer aantrekkelijk voor het publiek. Elfhoeven nam de leiding door de 1e match te winnen. De jeugd van Elfhoeven, Jurje Kloek en Jorn Eerland, zeilden voor het eerst in een RS Feva en deden dit, de vlaggerige wind tot een kleine 5 Bft. in aanmerking genomen, heel goed. Helaas waren de meiden van de R&Z, met ruime ervaring, hun te snel af. Henri Boere streed bij de kampioenen, maar moest het afleggen tegen Mark Neeleman. Daphne Boere deed het met Erica beter tegen de dames van de Roei en Zeil, zo wisselden Elfhoeven en Roei en Zeil elkaar af. Na de 1e ronde stond de Roei en Zeil 1 punt voor. Met de 2e ronde bleek dat na 13 potjes de Roei en Zeil niet meer te kloppen was. Zij hadden 8 en Elfhoeven 5 winstpunten staan. Het Goud blijft bij hen op de schoorsteenmantel staan. Volgend jaar nemen we revanche, Elfhoeven heeft overall zes maal en de Roei en Zeil vijf keer het Goud van Gouda gewonnen. Volgend jaar Elfhoeven maar weer eens!

Het was een sportief treffen waarbij de zeilers van beide verenigingen elkaar hebben ontmoet in een gemoedelijke sfeer. Dank aan de Roei en Zeil die deze dag prima faciliteerde en een uitstekend gastheer was.

Chris ten Hoopen



## Nieuwe leden

Arnaud de Beer	Gouda
Ester Caljouw	Gouda
Leon van Catz	Gouda
Tom van Eerde	Gouda
Frederique van der Goot	Haastrecht
Mels Hübner	Ammerstol
Monica Hübner	Ammerstol
Leo Krüger	Rotterdam
Roderik Linders	Gouda
Thijmen van Loenen	Zoetermeer
Ilse van Loon	Gouda
Thijs van Loon	Bergambacht
Petra Luijkx-Evers	Gouda
Miguel Melo	Gouda
Remco Mels	Schiedam
Frans Parthesius	Ammerstol
Marijn Pater	Gouda
Erik Pols	Rijswijk
Chantal Schoenmakers-Heijnen	Gouda
Peter Schouten	Haastrecht
Nando Stieltjes	Gouda
Harry van Veenendaal	Elst
Dylan Volleman	Gouda
Gerhard Vos	De Meern
Tijn van Vulpen	Moordrecht
Bert Welkers	Gouda
Ton Zwaard	Reeuwijk

# Colofon Ons Elfhoeven

Clubblad van de Goudse Watersportvereniging Elfhoeven

70e jaargang, november 2018

Redactie: Erica van Os

Vormgeving: Roozalie van Raaij

Redactieadres: Platteweg 73

2811 HR Reeuwijk

redactie@elfhoeven.nl

**Sluitingsdatum kopij: 31 december 2018**

---

## Bronvermelding foto's clubblad juli 2018

Coverfoto - Erica van Os

23/6 Midzomeravondtocht - Erica van Os

30/6 Plassentocht opleiding - Arno Gosselink

3/7 laatste dinsdagavondwedstrijd - Olaf Hogenelst

x/7 Trapeze zondagochtend - Corné Maljaars

8/7 Jeugdweekend - Maarten Berendschot

14/7 Zomerspektakel - Erica van Os, Wim Worm

26/8 NK 16m2 Klasseorganisatie, Erica van Os

29/6 Wijnzeilen - Geert Jan van Oldenborgh

16/7 jeugdzeilweken - Esther Malmberg / Maarten Berendschot

20/8 Waddenzee - Anton van der Elst / Marieke van der Waarde

26/8 RS500 WK - Maarten Berendschot

1/9 Frieslandweekend - Erica van Os, Elles van Steijn

8/9 Admiraalzeilen - Ed van Gils

15/9 8-uursrace - Marieke Sasse

29/9 slotdag - Elles van Steijn

13/10 Reeuwijk Raid - Erica van Os / Kiek Planteydt

28/10 Goud van Gouda - Pieter Lanser

24/11 Sint - Bertel Kolthof

## Bestuur



**Ed van Gils**  
Voorzitter  
(06) 53 93 40 25  
voorzitter@elfhoeven.nl



**Kees Slangen**  
1<sup>e</sup> Secretaris  
(0182) 37 37 23  
secretaris@elfhoeven.nl



**Wijnand van Rees**  
Penningmeester  
(06) 55 34 41 65  
penningmeester@elfhoeven.nl



**Rob Bitterlich**  
Beheercommissaris  
(06) 47 07 64 08  
beheer@elfhoeven.nl



**Chris ten Hoopen**  
Wedstrijdcommissaris  
(0182) 52 06 83  
wedstrijdcommissaris@elfhoeven.nl



**Marco Luijck**  
Opleidingscommissaris  
(06) 53 94 74 98  
opleidingen@elfhoeven.nl



**Arthur van Dongen**  
Havencommissaris  
(0182) 53 74 17  
havencommissaris@elfhoeven.nl

## Vereniginginformatie

Ereleden	Huug Herfst †, Kor en Marian Vervoort, Jan de Wilde Ad van Dijk †
Clubgebouw	Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk   (0182) 51 40 80
Alle correspondentie	Platteweg 73, 2811 HR Reeuwijk
Informatie	<a href="http://www.elfhoeven.nl">www.elfhoeven.nl</a>
Schade melden	<a href="mailto:schade@elfhoeven.nl">schade@elfhoeven.nl</a>
Rekeningnummer	664122   IBAN: NL84 INGB 0000 66 41 22

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.